



**Zomereditie !**

# Korfbraller

Het glossy magazine van SKV Amsterdam

Editie 32

# Welkom

Lieve lezers van de Korfbraller,

voor jullie ligt de tweeëndertigste editie van de Korfbraller! En wat voor eentje: de zomervariant van je favoriete magazine!! Dus: schenk je zelf een lekker ijskoud drankje in, pak een ijsje, zoek een lekker plekje in de zon (of schaduw als je al een beetje verbrand bent) en ga er eens goed voor zitten!!

Want ook deze Braller is weer rijkelijk gevuld, met onder meer een heerlijk recept voor dineren in zwoele zomeravonden (bladzijde 5). Het geweldige Hemelvaarttoernooi heeft vele mooie herinneringen gebracht, waarvan er veel gelukkig op kiekjes zijn vastgelegd (bladzijde 8: een foto zegt meer...). Ben je ook alweer vergeten wat je allemaal voor geks hebt uitgekraamd? Blader dan snel door naar bladzijde 16, waar de vele, vele, vele quotes genoteerd staan. En last but not least: een raadselachtig verslag van een al even raadselachtig persoon dat ons in handen is gevallen --> de Lustrumreis naar Berlijn!! (bladzijde 22).

Voordat wij jullie een fijne vakantie toewensen, willen wij jullie nog attenderen op de promotie-dagen waar de PR-commissie met hopelijk heel veel andere SKV-leden veel nieuwe, toekomstige leden hopen te werven. Schrijf/markeer/omcirkel/plak het in je agenda: **22, 27** en **31** augustus!!

Dan rest ons alleen nog te zeggen:

*Veel leesplezier en een fijne vakantie!*

*namens de Redactie*



## Colofon

Eindredactie  
Frances Doderer

Redactie  
Kim Becker  
Tim Drowniak  
Frances Doderer

Mailadres  
redactiekorfbraller@hotmail.com

# Inhoudsopgave

**Editie 32**

Van de voorzitter



Nieuwe leden stellen zich voor



Doos-activiteit: Bounzen



Lustrumreis Berlijn



## Van de voorzitter

Beste SKV'ers,

Voor mij is dit een zeer emotioneel moment. Dit is namelijk de laatste keer dat ik een voorwoord zal schrijven voor de Korfbraller na dit twee jaar lang gedaan te hebben. Het zal nog even duren voordat de bestuurswissel plaats zal vinden, maar zelf ben ik vanaf 1 augustus een half jaar in Stockholm te vinden om daar niet alleen te studeren maar ook van de Zweedse schoonheden te genieten. Dus dit zal de laatste keer zijn dat ik, zoals gebruikelijk, een terugblik doe op de afgelopen periode. En omdat dit de laatste keer is, zal ik het voor de verandering kort proberen te houden.

Naast de borrels elke maand, zijn er in de afgelopen periode twee mooie hoogtepunten geweest. Allereerst het Hemelvaartstoernooi. Ook dit jaar was ons eigen toernooi weer enorm geslaagd met onder andere een leuke kroegentocht, goed feest, mooi weer en fanatiek korfbal. De vele foto's en de sfeerimpressie die zijn gemaakt, bewijzen dit wel.

Een ander hoogtepunt was natuurlijk de Lustrumreis naar Berlijn. Een groep van 19 SKV'ers heeft hierbij zowel het culturele leven als uitgaansleven van Berlijn kunnen ontdekken. Al met al was het een heel gezellige reis en zeker voor herhaling vatbaar!

Waar het competitieteam afgelopen jaar op een 4e plek is geëindigd op het veld, zijn de verwachtingen voor het komende seizoen hooggespannen. Zo was dit jaar een selectie nodig vanwege de vele aanmeldingen en bovendien zal Matthijs Ruiters komend jaar de trainer / coach zijn van het competitieteam. Hopelijk kunnen we daarom volgend jaar een mooi kampioenschap aan onze nieuwe prijzenkast toevoegen!

Aangezien ik heb beloofd om het kort te houden deze keer, wens ik iedereen namens het bestuur nog een hele fijne vakantie toe!

Jelle Hengstmengel  
De voorzitter



adjö !

## Recept: Fruitsalade met pannenkoek

### Het recept

Nu de eerste zomerdagen eindelijk, eindelijk zijn aangebroken, hopen wij van de redactie nog steeds op een zinderende mooie zomer. Je hebt dan geen zin om zwaar te eten. Om toch iets lekkers en niet al te zwaars te maken, hebben we het volgende recept gevonden voor jullie:

Fruitsalade met pannenkoek.

### Benodigheden:

- 1 pak kant-en-klare pannenkoeken  
(Of je moet tijd en zin hebben om ze zelf te bakken, dan niet te dik)
- 40 g. Blauwe druiven
- 1 Kiwi
- 40 g. Ananasblokjes
- 70 g. Watermeloen
- 50 g. Aardbeien  
(Eventueel andere vruchten die volgens jou niet mogen ontbreken)
- 1 of 2 el Honing

### Bereidingswijze:

Snij de druiven door de helft en probeer zoveel mogelijk pitjes te verwijderen. De aardbeien mogen door vieren gedeeld worden en de watermeloen mag je ook in blokjes snijden. Je doet alles in een grote schaal.

Vervolgens snijd je de pannenkoeken in blokjes of rondjes of een andere vorm die jij leuk vindt, zolang het maar niet te groot is. De pannenkoekvormpjes doe je bij het fruit. Als finishing touch laten wij 1 of 2 eetlepels honing erover glijden. Nog even een keer mengen en klaar is .....

Wij van de redactie zeggen: **Bon Appetit!!**



# Nieuwe leden stellen zich voor

Er is mij gevraagd mezelf voor te stellen in dit stukje. Dat is geen probleem, want ik praat graag over mijzelf. Het begon allemaal...  
...een lange tijd geleden, in een stad ver, ver hier vandaan. Het jaar was 1984 en het plaatsje heette Leiden, maar later, om bij mijn school te komen, moest ik de rivier oversteken naar Leiderdorp. Door mijn Britse komaf stond ik vanaf dag één buiten de groep. Nadat ik de inheemse taal had gemeesterd in groep 2 liet ik de leiders van de oppositie bij elkaar ronselen en werden zij stilletjes buiten school omgelegd. Hierna kon ik met ijzeren vuist regeren op het schoolplein. Niemand was veilig, alles overzag ik vanaf mijn troon op het klimrek. Er was al snel gefluister van het rebelse soort, en toen ik in groep 6 een opstand onder de lagere klassen hardhandig neersloeg, besloten de leraren samen met mijn ouders, dat het een goed idee was als ik een teamsport ging beoefenen. Dit, in de hoop dat ik "minder zou dagdromen" en "beter met andere kinderen zou leren spelen". En zo begon ik te korfballen.

De jaren vlogen voorbij bij Velocitas. Ik had mijn lesje geleerd op de basisschool, en besloot mij dit keer meer op de achtergrond te houden. Maar ik zag alles! Zo ook een klein meisje met roze verf in haar haar genaamd Frances (daarover later meer). Ik ging studeren in Leiden, en merkte dat ik minder tijd (en minder zin) had om te korfballen, en bovendien waren mijn teamgenoten niet gediend van een alcoholist op het veld. Boeiuh! zei ik, en verliet voorgoed het groen-blauwe shirt.

Zeven jaar later. Na een roerig studentenleven besloot ik om naar de hoofdstad te verhuizen om daar de laatste etappe van mijn studie Engels en mijn minor American Studies af te maken. Een voetbal carrière was net traumatisch ten einde gekomen door een knieblesure, en het leven zag er allemaal niet zo mooi uit, maar tijdens mijn herstel kwam een oude bekende op bezoek. Frances nodigde mij uit om een drankje te komen drinken in de Gollem, and the rest, as they say, is history.

; ) Daniel



Dag allen!

Wie ben ik? Op mijn studie wordt me verteld dat menigeen op onze leeftijd zich verliest in die vraag. Ik kan wel alle gewone feitjes gaan opdreunen, zoals, 'ik hou van muziek luisteren, dansen en wijntjes drinken met m'n vriendinnen', maar dat is niet leuk voor mij. Dus waarom korfbal. Op eigen initiatief hardlopen? Niks voor mij. Op eigen initiatief naar de sportschool? No can do. Op eigen initiatief me aanmelden bij een studentekorfbalvereniging? Blijkbaar wel iets voor mij! Waarom dan per se korfbal. Nou, da's eigenlijk de enige sport waarvan ik enigszins de regels al wat ken. Ik heb het vroeger, zeg maar echt vroeger, op de basisschool een jaar of drie gedaan. Juist toen ik goed begon te worden besloot ik ermee te stoppen. Scouting ging voor (say what?!). Dus nu, vele scouting-, dans-, toneel- en tekencursussen later ben ik weer terug bij waar ik begon ben. En ik vind het erg leuk! Ook al ben ik bijna alle regels vergeten, gelukkig heeft iedereen het geduld mij dingen uit te leggen en schrik ik nu niet meer van het geschreeuw tijdens een partijtje (kom ik nu bij de quotes?). Wat doe ik nog meer met m'n studentenleven? Psychologie studeren sinds een kleine twee jaar, dat doe ik. Dat is heel leuk en nee, ik kan niet door je heen kijken. Naast psychologie doe ik een-en-twintig zijn, werk ik in de horeca (filmmuseum EYE in Noord aan 't IJ), ben ik hier en daar eens bezig met zang en piano en klooï wat aan in deze mooie stad. Ik kom van oorsprong uit Leeuwarden 'weg', hoofdstad van het o zo mooie Friesland. Ik ben voor m'n studie eerst nog naar Zuid-Amerika geweest, hablo un poco de Español por eso, was willig om vrij te werken in een

tienerweeshuis en vond dat het toen tijd was om m'n ogen te openen in een grote reis door Argentinië, Chili en Uruguay. Ik woon momenteel, na een jaar Bijlmer, in Oost. Mijn slechte gewoontes zijn (o.a.) The Hills kijken en M&M's verteren. De drie dingen die ik absoluut niet lust zijn rabarber, stoofpeertjes en pindakaas. En je kunt me herkennen aan m'n wipneus. Zie hier, toch nog een paar feiten! Tijd om te stoppen, we leren elkaar kennen tijdens de trainingen, borrels en andere activiteiten!

Gegroet, Maaike





Een foto zegt meer...



...vooral 's nachts!!



## Toernooi Delft – Paal Bokaal

Op zaterdagavond 9 juni rond een uurtje of 10 verzamelden Stefan, Jelle He en Marit zich om de outfit voor het Paal Bokaal toernooi in elkaar te knutselen. Thema van het feest was: From Cartoon Network to Social Network, dus de Flintstones leken hier perfect in te passen. Omdat het knip- en plakwerk een beetje uitliep, vertrokken de korfballers ook iets later naar Delft waar ze het laatste stukje achterin de auto van Franka mochten meerijden en waar ze vlak voor de ingang van Honkbalclub de Blue Birds Angela troffen.

Met zijn vijven traden ze het feest binnen, maar natuurlijk niet voordat ze in hun outfit gehesen waren. Jelle vertegenwoordigde Fred Flintstone, Stefan hees zich in een tijgerpakje zoals Barney en Angela was niet te onderscheiden van de echte Wilma, mede door het oranje haar. Ook voor Marit en Franka waren er verkleedkleden aanwezig, alleen hadden de twee dames plotseling totaal geen zin meer dit aan te trekken! Zelfs na de overtuigende overhaal-kunsten van de andere SKV-ers weigerden zij om mee te doen. Zeer teleurstellend, want we hadden de outfit prijs EINDELIJK een keer kunnen winnen! Nu ging deze prijs naar Débaldérin, die toevallig (!! ) ook als de Flintstones verkleed waren!!!!

Na het vertrek van Franka laat op de avond en een goede nachtrust in het Sportcomplex, verzamelden Marit, Stefan, Angela en Jelle de volgende dag bij Fortuna om het toernooi beachkorfbal te starten. In deze variant van korfbal wordt er gespeeld in 1 vak, met de paal in het midden. In de hoeken van het vak zijn uitgezette driehoekjes waar recht van aanval gehaald moet worden, maar als je vanuit de hoek scoort, telt ie dubbel! Eigenlijk een superleuke versie van het spel! Karlijn H. kwam zoals beloofd ook opdagen en deed een aantal wedstrijden mee.

Totdat het moment aanbrak dat ze ons nu écht definitief ging verlaten, dit afscheidsritueel mocht natuurlijk niks betekenen zonder dikke knuffel van de geliefde speelster. Er werd nog heerlijk in het zonnetje gekorfbald en met verbrande armpjes en beentjes mochten de Amsterdammers toch de 9e plaats van de 22 teams in ontvangst nemen! Helemaal niet gek en met een tevreden gevoel vertrokken de Amsterdammers weer naar huis. Op naar het laatste toernooi van het seizoen: VET in Enschede met als thema Venetië. Wie weet zullen de échte SKV-ers hun beste outfit uit de kast trekken en winnen we dan wel de Outfitprijs....!

groetjes, Angela



## *Het competitieteam*

### *Slotverhaal van het sprookje....*

...we zijn in ons verhaal van de 10 dappere strijders van het competitieteam gebleven in de maand mei. Na een maand (!) zonder wedstrijden, maar wel met lekker trainen, dachten we weer lekker aan te kunnen treden tegen Asonia uit Andijk. Helaas kregen we een paar dagen van te voren te horen dat zij geen team op de been konden brengen en dus moesten we nóg langer op een wedstrijd wachten. We stonden inmiddels echt te trappelen met z'n allen. Na weer een week wedstrijdloos konden we aantreden tegen DSO uit Alkmaar, de gedoodverfde kampioenskandidaat. Maar wij met al onze gespaarde energie gingen er vol goede moed in. De eerste helft ging erg gelijk op en tijdens de rit hadden we nog alle hoop op een mooie uitslag. Echter in de tweede helft verliep het anders dan we in gedachten hadden. DSO kon de korf wel erg gemakkelijk vinden en zo werden we naar de slachtbank gebracht. Franka werd zelfs nog ondergescheten door een overvliegende vogel! Dat was wel typerend voor onze dag! De uitslag zijn we maar snel vergeten tijdens een etentje in Alkmaar. Gooi er maar een paar biertjes in en de gezelligheid was weer ouderwets groot!



26 mei (op een warme, warme dag...) stond dan de inhaalwedstrijd gepland, waarin we wel lekker op dreef waren. Iedereen die in de basis begon heeft gescoord (ook weer een unicum) en Asonia werd 16-4 overtuigend verslagen.

Dit werd nog lang nagevierd met een barbecue in het park, want van dit mooie weer moet je genieten zolang het nog kan! De laatste wedstrijd van het seizoen was tegen het altijd lastige Vlug & Vaardig uit Amsterdam Noord. Niet echt een topploeg, maar wij hebben het altijd lastig tegen hun. In de zaal wisten we moeizaam van ze te winnen, maar dat was nog geen garantie voor deze dag. Ze hadden nog kans om kampioen te worden, dus kwamen tot op het bot gemotiveerd afgedaald naar het veld van Triaz. De wedstrijd ging de hele tijd gelijk op, maar met nog 10 minuten te gaan stonden we 2 punten voor. Met alle macht probeerden we dit vast te houden, maar het noodlot sloeg toe en we konden de voorsprong niet vasthouden. Uiteindelijk werd de uitslag 10-11, een seizoenseinde om van te balen. Maar ondanks dit verlies hebben we toch een mooi seizoen gedraaid. Derde in de zaal en vierde op het veld is toch een heel stuk beter dan het voorgaande jaar. Helaas moeten we weer afscheid nemen van een aantal spelers, maar we gaan er van uit dat we met de nieuwe rekruten de stijgende lijn volgend jaar voort kunnen zetten!

*...The End!!*



# Quotes

Jorien: ik kreeg hem niet omhoog

Pomme: wil je dit kwakje nog?  
Josine: ja heel graag.

we doen onder de douche altijd een wedstrijd wie er het snelste klaar is.

Kim: wurgseks  
Maaïke: nee, hoe heet dat nou?  
Terrorporno!

Karlijn: hij is zuur vanonder



Jelle He: waar is hier een pinautomaat?  
Hidde: aan de overkant  
Jelle He: nee, dat is een andere gleuf

Daniel: ik heb rode tepels. Mijn 't-shirt schuurt

Rick: succes met masseren  
Linda: en jij met likken

Pomme; is er al iets erotisch gebeurd tussen jou en job?  
Daniel; uhhh ja niet zoveel. Maar er kan van alles gebeuren als je ervoor betaald.

Kim over Franka: jaa die kots. Het rook niet, had geen gek geurtje.  
Een prima kotsje.

Jelle Holl: Job en ik douchen altijd samen. Lekker snel, omdraaien en gaan voordat Jelle Hengst erbij komt staan.

Jelle Holl: als ik jeuk heb aan mijn ballen, doe ik altijd dit (\*demonstratie\*)

Jelle Ho: mijn paal zet ook altijd uit

Elske: lekker he? Met mijn speeksel  
Peter: heerlijk!

ahhh dit is precies het tempo dat ik wilde!

Elske: ieeuw het plakt hier!  
Nicole: heb je niet gedouched?



Karlijn: Job was zich helemaal aan het natmaken

Fren: OMG, die gast is zo lelijk, ik denk dat hij zijn ouders moet vragen of ze niet familie van elkaar zijn

Peter tegen Karlijn:  
past ie bij jou wel?  
Bij mij niet...

Daniel: goed. Gaan we naar de volgende locatie?  
Kim: de volgende locatie is mijn bed.

Karlijn tegen Peter: oeeeehh...hij is pittig!  
Heb je hem al in je mond gehad?.

Jelle He tegen Job: als je naar de wc moet, moet je het maar even zeggen

Roos: waar in Alkmaar woonde je?  
Jorien: ja in de stad, maar net daarbuiten.

**Kim: als ik mijn vingers erin steek, komen ze niet meer terug**

Kim (denigrerend): zij komen uit brabant.  
Frances: .... (!!)

**Jelle Holl: Peter doet zijn bril altijd af voordat ie gaat douchen.  
Anders beslaan zijn glazen en ziet hij niet wat er gebeurt.**

Jelle He: wie heeft de palensleutel?  
Jorien: die heb je toch zelf in je ding

Karlijn: ik weet niet wat voor sperma jij slikt?  
Elske: ik slik het niet door  
Karlijn: nou, de laatste keer voor mij was knoflooksaus

**Rick: voor mij is het elke dag gayparade**

Hidde: waarom ben je niet naast die dames van Hebbes gaan liggen  
Jelle He: daar heb ik mijn redenen voor  
Hidde: oh...had je je pyjamabroek niet bij je?

Jelle Holl: werd je nou gewisseld vorige week?  
Matthijs: ja  
Jelle: ach..iedereen heeft weleens een terugval.  
Matthijs: terugval? Dit was mijn eerste wedstrijd sinds tijden!

**Elske tegen Franka: je mag het wel in mij dopen**

**Fren: lekker een plak ham in je gezicht. Smack!**

**We lopen door de rosse buurt van Amsterdam.  
Mark van Linda: hier verderop zit een oudere vrouw van 70  
Kim: hoe vaak kom jij hier?**

**Job: ik denk dat jij en Mark mooie kinderen kunnen maken  
Rick: hoe dan?**



**Daniel: Ik ben nog nooit bij jou thuis geweest  
Fren: ik wel bij jou...maar ik ontvang niet graag klanten thuis**



**Rick: wat is er niet leuk stijf?**

**Karlijn: mag ik even tussen jouw benen?  
Elske: altijd**

**Job tegen Peter: ik was nog in staat je te voelen**

Daniel: weet je wat IPH betekent?  
Rick: zelfs ik weet dat!  
Mark van Linda: ja, IPH en dan ook nog een plat hoofd, waar je dan je bierje op kan zetten.

**Jelle Holl: ik voel die scheten langskomen**

## Ode to the Bounzers !!

### 13 juni 2002 Amsterdam

Het was de dag van een nieuw begin. Een dag die voor altijd in het leven van velen een rol zou blijven spelen. De dag dat SKV Amsterdam werd opgericht!

### 2 juni 2012 Amstelveen

Wachtend en wachtend kijk ik naar buiten en wacht op de postbode. Vandaag zou hij toch eindelijk wel eens moeten komen?! Ja hoor! De uitnodiging! Een mooie verjaardagskaart: 'Wij vieren ons verjaardagsfeestje 13 juni as. Kom je ook? Vergeet niet je zwemspullen mee te nemen!' Natuurlijk kom ik en natuurlijk neem ik mijn zwemspullen mee!!!



### 13 juni 2012 Amsterdam

Langzaam druppelen de SKV-ers binnen... Een bounzcentrum? Wat kun je daar doen dan? Maar dan staan daar trampolines, wel 20 of wacht misschien wel 50... En wat kunnen we op trampolines doen.. Juist: Springen!!! Met 11 man (Rick, Frances, Peter, Melissa, Frank, Jelle Hengst, Marit, Angela, Josine, Jorien, Nicole en Linda) werd er eerst vanaf de zijlijn met bewondering gekeken naar de leermeesterbounzers die gekke kapriolen uithaalden op de trampolines. Daarna durfden de SKV'ers toch ook wel een sprongetje te wagen en werd er voorzichtig gesprongen, met wat 'iehh!'-tjes en 'aahh'-tjes die uit de kelen ontsnapten. Na een kwartiertje kregen de SKV'ers wat opdrachten en al snel sprongen de bounzers hoge sprongen, koprollen en salto's. Alle truckjes kwamen voorbij! Er werd af en toe helaas wat verkeerd gesprongen, waardoor de één zijn stuitje bezeerde en de ander zijn hoofd. Uiteraard mocht dit de pret niet drukken. Kijkend naar de foto's is het duidelijk een kwestie van 'je had erbij moeten zijn!'

Bezweet en wel verplaatste men zich naar Café Edel om daar met nog wat extra clubgenoten het Nederlandse elftal naar de overwinning te juichen... Ik ben bang niet hard genoeg, want het mocht niet baten! Maar na nog wat extra biertjes om het verdriet weg te drinken, kon er weer hard gelachen worden om de mooie springfestiviteiten (en valpartijen) eerder die dag!

Groetjes, Linda

De volgende fragmenten komen uit het dagboek van een Britse geheimagent. Het dagboek werd door een stel Nederlanders gevonden in de trein van Berlijn naar Nederland. Sommige stukken zijn beschadigd of weggelaten. Het is onduidelijk hoe het met de man is afgelopen.

June 14th

*They are sending me back to Berlin. It has been a long time, but my last visit still weighs heavily on my mind. I'm sure those jerries haven't forgotten me either. Reason to be extra cautious. Avoid capture at all costs. Do NOT fancy a repeat of last time's lederhosen party!*

June 15th

*Dear diary,  
Have selected EXCELLENT cover for this mission! Successfully infiltrated a group of young Dutch people on a weekend trip to Berlin. Will use my training to blend in and complete my mission with them being none the wiser. As I write this our train is departing. Will use this time to meditate on the mission.*

*...Blasted Nazi's on the train making one hell of a ruckus! Note to self: next time travel first-class.*

*...Have entered Berlin without detection and have just swept our room for listening devices. Found none. The hostel seems secure enough. I think I could blast my way out if things go pear-shaped, maybe use one of the Dutch girls as a human shield. Though maybe not -----, she looks like she could take me in a fight.*

*I still have a couple of hours before I'm supposed to meet my contact, so might as well go along on this bike ride. No reason why one can't have a bit of fun whilst serving one's country, ey?*

*...Bike ride was soothing. Hate to admit, but there are one or two spots in this horrid city that are actually quite nice not entirely insufferable. Have ditched the group at Checkpoint Charlie museum now, and am about to go meet my contact at the Hallesches Tor garden. Will have more to report afterwards.*

*...Sitting in Starbucks with the Dutch. The meet went smoothly. ----- gave me a time and place to make the exchange. A night club called Casiopea. Dark corners, lots of people—a splendid spot for shady business.*



June 15th - Night

Followed the group to Oranienburger Strasse for some wild art and cocktails. Girls of the night strolled the streets. The whole scene reminded me of the Paris mission, and ----- . I wonder what she is doing now. Has she found love? A family? All the things she couldn't have with me? Must not dwell on the past. The mission. Focus.

June 16th - Night

Spent the day skulking around in bomb shelters, with my mind on the mission. Have convinced the group to go dancing in the Casiopea tonight. It would be too conspicuous to go out alone again. Hopefully I can slip away on the dance floor long enough to collect the package without anyone noticing.

... Dear diary,  
Do turtlenecks make me look slimmer? I have often wondered this. On second thought, I think I'll go with a Hawaiian shirt tonight, I hear they are becoming fashionable again.

June 17th - Early morning

What a night of adventure! We arrived at the club early with no sign of my contact, so I decided to do some tequila shots to calm my nerves. A group of us gathered at the bar and started chasing down shots with beers, and beers with shots. Oh, the things one does for one's country! Luckily my advanced training had prepared me to withstand large amounts of alcohol. Started chatting with this lovely blond piece at the bar, and was getting along splendidly when I saw a middle-aged man glance at me as he walked passed. It was time for business.

I followed him to the dancehall upstairs and was about to engage him when two of my female companions pulled me onto the dance floor! Through a curtain of bodies I saw him get knifed in the back, his assailants then approached me. Things were about to get a little sticky. Cue Michael Jackson.





I spun my two dance partners around, and as their backs were turned to me, grabbed the knife hand of the first attacker and twisted it sharply into his stomach. Another twist and a step moved me and the two ladies away. The second attacker misjudged our move and found his neck under my arm. SNAP. You know I'm bad. I whispered: "let's go downstairs ladies", and on our way out I slipped the package from under my dead contact's coat into my pocket. Sorry old chap!

Pretty damn good job, if I say so myself. Hurrah!

June 17th

Feeling a little stiff after last night's exertion. And this boat ride in the scorching sun is torture for my headache—I've been worked over by the North Koreans, so I should know! Luckily all that is left today is a pleasant stroll through a concentration camp.

June 17th - Night

My companions are all out of sorts because of the football match. I feel for them, but cannot help them drown their sorrows. Tomorrow is the big day, and I need some rest after our long walk across Sachsenhausen.

June 18th

I have worked it out to perfection. The zoo which we shall be visiting is only a couple of streets away from my target. All I need to do is slip away from the Dutch after we enter the zoo, and proceed towards .....

...En route to target.

...Package delivered. Target neutralized. And with 25 minutes to spare! Now to take some penguin pictures to support my cover.

...All in all I think this has been a fairly successful mission. I'm sure once I return to London for my debriefing I'll be up for promotion! Perhaps even the Middle-Eastern desk! Yes, things are looking up in the world...



## Quiz: hoe goed kent u uw stad? (deel 5: slot)

Ja, onze razende reporter is weer met zijn fototoestel door de stad getrokken om een aantal kekke plaatjes te schieten.

Maar eerst natuurlijk de antwoorden van de quiz uit de vorige Braller:

Foto 1: De prachtige tuin was natuurlijk van de Hermitage aan de Amstel.

Foto 2: De tijdelijk bedoelde kerk bevindt zich op het Amstelveld (leuk met koninginnendag).

Foto 3: De woningen die ooit deel uit maakten van de stadswal zijn te vinden aan de Westerkade, maar mocht u toevallig lijnbaansgracht hebben ingevuld, dan keuren wij deze ook goed!

Foto 4: De Hollandsche Schouwburg is te zien aan de plantage middenweg.

Dan nu de quiz van deze splinternieuwe Braller:



De entree van welk park wordt versierd door twee van deze prachtige lantaarns?



Aan de Amstelveenseweg staat dit houten gebouw. Waar was het oorspronkelijk voor bedoeld?



Bij welke attractie staan deze metalen "monsters"?



En dan, tot slot, de aller aller allerlaatste vraag:

In welke straat hebben de bewoners van 140 A t/m E deze fantastische deur?

## Ooproep vanuit de PR/commissie !!

Het collegejaar 2011/2012 loopt weer tegen zijn einde en brengt weer veel mooie herinneringen met zich mee. Maar dat is niet het enige.....

Het nieuwe collegejaar komt er ook al weer aan! En dat betekent nieuwe kansen en natuurlijk veel nieuwe studenten! (Gnagnagna)

Maar wat heb je aan herinneringen of ervaringen als je ze niet kunt delen!? Niet getreurd, daar is een oplossing voor. Tijdens de introductieweeken staan wij overal en nergens in de stad om nieuwe SKV Amsterdam leden te rekruteren!!

We kunnen jouw hulp goed gebruiken!! Wil jij ons hierbij helpen?! Noteer dan de onderstaande data in je agenda zodat je niks hoeft te missen.

De precieze tijden voor alle promotiemarkten, posterrondes, flyeruurtjes en borrelacties volgen later via de mail. We hebben je hulp echt hard nodig!

En uiteraard: hoe meer zielen hoe meer vreugde!! Na het promoten gaan we met zijn allen gezellig onze keeltjes blussen (na al dat schreeuwen om mensen te werven) met een lekker drankje!

### Data Introductieweken:

VU: 20 t/m 23 augustus

HvA 27 t/m 31 augustus

UvA: 27 t/m 31 augustus

### Data dat we gaan promoten:

**22 augustus** @ Uilenstede

**27 augustus** @ ALO

**31 augustus** @Vondelpark

***DUS: Zorg dat je erbij bent!!***

Alvast heel erg bedankt, maar geniet eerst lekker van jullie zomervakantie!  
Evelien, Elske, Pomme, Karlijn & Marit

## Peter weet het beter

### Zomer!

Oh, wat fijn toch dat het weer lekker zomer mag zijn! Zon, zee, strand, biertjes drinken op een terras, keihard verbranden en vervolgens de vellen van je schouders trekken, vakantie... Had ik biertjes drinken op een terras al genoemd? Affijn, stuk voor stuk onderdelen die horen bij een topzomer! Maar helaas... Ook dit jaar is het weer hard aan het misgaan. Dit is de koudste zomer sinds 1987 (en daardoor ook de koudste zomer die ik ooit heb meegemaakt), we hebben meer regendagen dan zondagen gehad, en het was vandaag zo koud dat het serieus het overwegen waard was om te kijken of de verwarming nog wel werkte. Inmiddels zit ik met een dikke rode SKV-lustrumtrui en een deken om me heen deze column te tikken, terwijl ik kleine rookwolkjes uitadem en de ijspegels aan mijn neus vastgevroren zitten.

En ik moet zeggen: ik ben er blij mee! Deze zomer staat in het teken van wel 100 interessante sportevenementen. Het EK was nauwelijks over, en toen begon de Tour de France alweer! Een prachtevenement! Zeker als het klote-weer is! Er is weinig mooiers dan 5 uur lang voor de tv hangen om te zien hoe een stuk of 180 kleine, magere mannetjes zich het snot voor de ogen fietsen, en vervolgens wint iedere keer dezelfde sprinter (Sagan in de Tour van 2012). En tja... Het is toch een stuk minder comfortabel om de Tour te kijken met 32 graden en een brandende zon, dan bij 17 graden en regen...

Binnenkort beginnen de Olympische Spelen. 24 uur per dag sport, en niets dan sport. Oh, wat hoop ik dat het dan nog steeds regent en koud is! Dat maakt het een stuk makkelijker om lui op de bank te hangen. De vellen van je schouders trekken komt dan volgend jaar wel weer..

**Fijne vakantie iedereen!**

Wil jij graag reageren op deze tekst (bijvoorbeeld omdat je het er niet mee eens bent) of wil jij zelf een onderwerp aansnijden waar je van Peter graag een weerwoord op wilt hebben, mail dan voor 25 maart naar [redactiekorfbraller@hotmail.com](mailto:redactiekorfbraller@hotmail.com)



# D.O.O.S Activiteitenkalender



<http://forum.fok.nl/topic/1343322>

- **22 aug:** **Eerste training**
- **25 aug:** **Risk Toernooi Rotterdam**
- **22 aug:** **Promotie Uilenstede**
- **27 aug:** **Promotie ALO**
- **31 aug:** **Promotie Vondelpark**
- **06 sept:** **Borrel**
- **10 sept:** **Seizoensgeopende afsluiting**
- **25 sept:** **Sneak de piek Preview**