

Een nieuw korfbaljaar...

... een nieuwe braller!!!

Korfbraller Editie 02
dé glossy van SKV
Amsterdam



Lieve SKV-ers,

een nieuw jaar en daarom een goed moment om de nieuwe korfballer te lanceren: numero duo!

Deze korfballer staat dan natuurlijk ook in het teken van allerlei nieuwigheidjes: een nieuwe update van de voorzitter (lees het gelijk hiernaast ----->),

een nieuw fotoverslag, nieuwe toernooiverhalen, nieuwe leden stellen zich voor, een kijk in het nieuwe leven van een oud-skver, nieuwe quotes en natuurlijk een nieuwe activiteitenkalender!!

Wij van de redactie wensen jullie het allerbeste voor het jaar 2011!

Dat we maar veel rare uitspraken mogen noteren, doofpotfoto's mogen maken, leuke verhalen krijgen voor verslagen en natuurlijk ook zo af en toe nog zullen korfballen.

Veel leesplezier!

liefs namens de redactie; Kim en Frances



Van de voorzitter

Beste SKV'ers,

Laat ik maar meteen met het beste nieuws beginnen: de eerste overwinning dit seizoen van het competitieteam is (eindelijk) een feit! Op menig toernooitje zijn dit jaar al punten bij elkaar gesprokkeld, zowel op als naast het veld, maar in de competitie hebben we lang moeten wachten; namelijk tot 18 december. Deze overwinning (11-10) tegen Reflex komt natuurlijk als geroepen, aangezien ik vorige keer in de Korfballer nog riep dat het alleen maar beter kan gaan. Gelukkig zijn deze woorden toch nog waarheid geworden voor het einde van het jaar.

Inmiddels zijn er ook alweer drie toernooien geweest sinds de vorige Korfballer. Het sportieve hoogtepunt lag in Wageningen, aangezien we de Veluwecup naar huis hebben genomen dankzij onze eerste plek. Ook het toernooi in Tilburg was enorm gezellig, waar menig SKV'er vooral tijdens het feest wist te scoren. Tijdens het toernooi in Maastricht is gebleken dat sommige mensen extra goed presteren in een omgeving met veel schuim. Waarschijnlijk had dit wel enige invloed op de sportieve prestaties tijdens het korfbal getuige onze eindklassering. Voorlopig heeft iedereen weer even de tijd om bij te komen voordat er weer een toernooi op het programma staat in het weekend van 5-6 februari. Hopelijk zullen we net als vorig jaar weer met een zeer grote afvaardiging Utrecht aandoen om een poging te wagen de Domcup in de wacht te slepen. Schrijf dit weekend daarom alvast allemaal in de agenda, zodat je tegen die tijd geen slechte smoes hoeft te verzinnen waarom je er niet bij kunt zijn.

Al met al, was 2010 een bijzonder en leuk jaar met de nodige veranderingen. Waar we vorig seizoen met een ingespeeld team nog kampioen werden in de zaal, zijn we dit jaar met een grotendeels nieuw en verjongd team begonnen aan de competitie. Daarnaast zijn we verhuisd naar de accommodatie van Triaz, waarmee de samenwerking nu al erg geslaagd is. Verder blijven we nieuwe gezichten op de trainingen verwelkomen, dankzij de vele aanmeldingen van dames. Nu alleen de heren nog. Ook de borrellocatie is veranderd. Zo hebben we een aantal keren bij Café Life bij het Gerard Douplein geborreld. Maar we hebben wel naar een andere locatie gezocht. Deze hebben wij gevonden in de vorm van de andere Gollem op het Overtoom, waar de speciaalbieren elke maand weer rijkelijk zullen vloeien.

Hopelijk zal 2011 ons weer net zo veel leuke dingen brengen als in 2010. Zo heeft DOOS ook voor het nieuwe jaar weer allerlei leuke activiteiten gepland. Hou daarom de website en je email goed in de gaten om geen moment hiervan te hoeven missen. Laten we daarnaast hopen dat het competitieteam de overwinning van 18 december weet door te zetten in 2011, zodat we weer een 'angstgegner' voor tegenstanders worden.

Ter afsluiting wil ik iedereen een voorspoedig nieuwjaar wensen! Ik zie jullie allen weer tijdens de nieuwjaarsborrel op 6 januari om van iedereen zijn/haar goede voornemens te horen.

Jelle Hengstmengel
Voorzitter

DOOS activiteit: Poolen 21 oktober



DOOS activiteit: Bowlen 25 november



Er was eens...een toernooi in Wageningen

Er waren eens 12 lieve, kleine kindertjes, Peter, Kim, Tim, Pomme, Bas, Elske, Jelle Holl, Jorien, Lennert, Franka, Jelle He, Linda en Frances genaamd (even ademen), die op 30 november vertrokken richting het verre (oooo zo verre) Wageningen om weer eens oud en vertrouwd een lekkah lang weekend te korbballuhh!! (sorry..ik weet niet waarom, maar mijn Leidse accentje komt opzetten terwijl ik dit aan het typen ben).

Uiteraard waren wij als één van de eerste ingedeeld, dus we mochten ons gelijk omkleden en om klokslag 10.00u met de koude spiertjes het korbballveld betreden. Na wat mislukte ballen hadden we de smaak dan toch te pakken! Zo goed zelfs, dat Bas raak begon te schieten, Lennert een strafworp maakte, Kim en ik wel elke wedstrijd met de Hippo's mee wilde spelen en de andere dames zich uitleende aan Paal Centraal, Atilla, en ...ja..waar eigenlijk niet? We wonnen wat partijtjes, we verloren wat partijtjes..kortom..een spannende bedoening!!!

Nadat we na een paar uurtjes fanatiek korbballen dan toch maar eens gingen douchen en onze stinkleren lekker zouden bewaren voor de volgende extensieve sportdag, begaven wij ons naar het eetfestijn. Sinds een paar jaar heeft Wageningen de Chinees ontdekt ("vroeggggaahh was dat nog niet zo..toen moesten wij al wat oudere SKV-leden in de barre koude en op een éénrichtingsweg ons naar het dichtstbijzijnde dorp begeven om aldaar een plekje te bemachtigen bij het enige Chinese tentje in Wageningen"). Het eten smaakte voortreffelijk en nadat wij hongerige SKV-ers voor een vierde maal hadden opgescheept (of..was ik de enige..??), lieten we ons gaan: de knopen van onze broeken popte open, riemen werden opengemaakt en shirts werden uitgedaan (...).

Vervolgens lieten wij ons van onze beste kant zien: wij mengden ons in het algehele toernooigezelschap. De helft van onze dames flirtte erop los bij een kaartspel met de Delftse heren, terwijl de andere helft van de dames met de Wagenaarse boys aan de haal waren. Kortom; het was weer als vanouds.

Na een heerlijk potje liegen (wie kent het niet), waarbij Peter werd uitgeroepen als de-Koning-van-het-niet-kunnen-liegen, vertrokken we naar de slaapzalen om daar ons voortreffelijke kostuum aan te trekken.

Het thema was dit jaar 'Woodstock'. Na wat knip-, scheur-, plak-, niet- en lik-werk (??) waren wij praaachtig verkled en iedereen herkende ons gelijk: wij waren heerlijke stickieesss!!! :D

Het feest moest even op gang komen, maar nadat onze beste vriend BIER ons gezels-



schap kwam houden, gingen we toch aardig los. Helemaal aan het eind (een uurtje of 4,5, 6...) werd er even een hartig woordje gewisseld met Hebbes. Wij hadden op dat moment hun biermeter gestolen, en daar waren ze het toch een beetje niet mee eens (goh!) en dus werd er van beide clubs krampachtig aan de meter vastgehouden. Om de boel te sussen lieten wij Amsterdammers die Utrechtenaren dan maar hun eigen kleine biermetertje houden, want de vrede moet bewaard blijven. Maar wij zullen nooit... NOOIT vergeten wat zij OOIT met onze biermeter hebben gedaan.... daar zal ik weer een andere keer over uitweiden ;)

Een paar uur later werden wij allen fris en fruitig wakker, en kwamen erachter dat bijna alle heren ons hadden achter gelaten en al rond een uur of 2 's nachts met de auto stiekem naar huis waren gereden. Maar de echte mannen Tim en Peter bleven achter! En dus zo besloten wij met de Hippo's een deal te sluiten: de mannen speelden met ons mee, en wij bij de Hippo's. Het was spannend, het was zweten...en aan het eind bleek dat wij in de winnaarspoel zouden belanden!! Daarnaast bleek ook nog dat wij van het schietspel aan de zijkant ook in de finale zouden belanden!! Hi-la-ri-teit ten voeten uit!!!

Kim en Peter werden na de schietfinale op handen gedragen, want wij hadden gewonnen van de Hippo's. De Hippo's, zo mannelijk als zij hun verlies droegen, waren niet te beroerd om daarna nog de echte finale met ons te spelen, tegen het oude (en best serieuze) tweede Debalderin-team. Maar ja.. wij waren toch wat beter...en dus... Wonnen we die ook!!!!!!

De zweetspullen mochten uit, de biertap kon weer worden aangesloten en de prijzen mochten worden uitgedeeld. In de kantine van Debalderin schalkte onze naam: Amsterdam! Amsterdam! Amsterdam! Want wij hadden maar liefst vier prijzen gewonnen: De schietfinale, de toernooifinale, de outfits (het was ook zóóó duidelijk) en daarom ook het toernooi zelf gewonnen! Jahoooooeeee

Met de trofee in de hand vertrok Amsterdam juichend, zingend en omarmd weer terug naar de eigen veilige grote stad.

The End.
Frances



Nieuwe SKV-ers stellen zich voor

Hai SKV'ers en andere nieuwsgierigen;)

Wie ben ik? Ik ben een klein meisje, 21 jaar oud, beetje blond en (nog) geen echte Amsterdammer.

Geboren ben ik in Willemsoord, een dorpje in de kop van Overijssel.

Waarom een klein, plattelands meisje in een grote stad als Amsterdam? Jja, je moet toch wat...

Toen ik vorige zomervakantie eindelijk, na twee jaren uitgeloot te zijn voor geneeskunde, vernam dat ik

dan nu toch eindelijk wel geneeskunde mocht gaan studeren, sprong ik een gat in de lucht!

Na twee supermooie jaren studeren & feesten in Groningen (BMW en farmacie), moest ik dit megagrote dorp verlaten voor

de megagrote stad! Dit was wel even slikken, maar nu na alweer een paar maanden ben ik helemaal blij!

Geneeskunde mogen studeren aan het AMC-UvA is superleuk! Ik heb een hele gezellig kamer met in totaal 3 huisgenoten

weten te bemachtigen in Amsterdam-Zuidoost... jaja mss naast korfbal ook nog maar even op zelfverdediging;).

Omdat ik voorlopig nog wel een paar jaar aan A'dam zit verbonden, besloot ik gelijk maar om mijn conditie en studentenleven in evenwicht te houden door een sport op te zoeken; en wat is nu leuker dan korfbal? Ik korfbal al vanaf mijn 8e en vind het altijd supergezellig! Hoewel ik tot nu toe niet altijd braaf aanwezig kan zijn bij de wekelijkse training en in de weekenden thuis wedstrijden moet spelen, ben ik trainingslid geworden, een hele eer. Verder heb ik ook gelijk maar werk gezocht in Amsterdam en wel bij Cordaan, intramurale zorg in bejaarden- en verpleegtehuizen.

Daarnaast ben ik nog lid geworden van de MFA& geneeskunde en ben actief bij 2 commissies.

Als ik zo wat rond luister is SKV echt supergezellig en moet ik zeker eens mee met toernooien, iets wat ik tuurlijk wel eens wil meemaken.

Ook heb ik in mijn agenda de eerstvolgende borrel met rode viltstift genoteerd! Planning is niet mijn sterkste punt, maar deze allereerste echte nieuwjaarsborrel voor mij bij SKV kan ik niet missen!

Angelique Landman



Lieve mede-SKV'ers,

Het moet nu ongeveer drie weken geleden zijn dat ik voor het eerst met jullie meetrainde en sinds een week mag ik me ook echt lid van deze geweldige vereniging noemen. Ik was nog geen drie dagen lid toen mij gevraagd werd mezelf aan jullie voor te stellen middels een geschreven stukje in de Korfballer. Uiteraard was ik, en ben ik nog steeds, zeer vereerd een bijdrage te mogen leveren aan deze befaamde korfbalglossy en zo tevens mijn identiteit als ware SKV'er te kunnen bevestigen.

Dagen- en nachtenlang ben ik bezig geweest een goede omschrijving van mezelf te formuleren en dit, door het toevoegen van wat anekdotes, grappen en sterke verhalen, tot een goedlopend artikeltje te maken. Tot in de late uurtjes was ik het stuk aan het bijschaven en perfectioneren, waarbij ik niet zelden in slaap viel, om een paar uur later wakker te worden met vellen papier tegen mijn wang geplakt en pennenstrepen over mijn gezicht.

Toen het stuk 5 dagen, 6 uur en circa 4,24 minuten later klaar was, haalde ik opgelucht adem, legde mijn pen weg, verfrommelde ik mijn werk tot een prop en gooide het met een boogje in de prullenbak. Ik had mij namelijk beseft dat, hoewel het leren kennen van een nieuw lid natuurlijk ontzettend belangrijk is, een stukje over mijn leven hier nog niet half zoveel aan kan bijdragen als een persoonlijke ontmoeting.

Daarom ga ik niet meer vertellen dan hoe ik heet (Lieke), hoe oud ik ben (18 jaar) en wat ik studeer (geneeskunde), zodat er meer dan genoeg gespreksstof overblijft voor bij trainingen, borrels, toernooien en andere gezellige gebeurtenissen. Als tegenprestatie beloof ik jullie niet te googelen, zodat ook ik op mijn beurt oprecht geïnteresseerd in jullie zal kunnen zijn.

Hopend jullie niet al te veel teleurgesteld te hebben met dit weinig informatieve stuk, sluit ik hierbij af. Ik hoop nog lange tijd met jullie mee te mogen trainen, borrelen en feesten en kijk ernaar uit jullie allemaal te leren kennen.

Heel veel liefs, Lieke



Hoi allemaal,

Ik ben Floor Dijk. Kom uit Veldhoven en ik ben 22 jaar oud. Zoals de meesten wel zullen weten woon ik op kamers in een heel gezellig klein kamertje in Amstelveen. Ik studeer Orthopedagogiek aan de UVA. Omdat ik vorig jaar mijn diploma voor SPH heb gehaald doe ik deze opleiding verkort en zal ik in totaal nog 3 jaar bezig zijn met mijn opleiding.

Tot vorig jaar speelde ik Bij SDO in het tweede. Ik ben nu vanaf september lid van SKV en ik vind het super leuk. Ben al mee geweest naar meerdere toernooien, wat natuurlijk altijd een feestje is.

dus op naar het volgende toernooi!

groetjes Floor

Update: het team

Een update geven over het competitieteam... Is dat echt nodig? Willen we het daar nog wel over hebben?! Nou vooruit maar weer, hoewel dan moet ik me wel alles nog kunnen herinneren. Eerlijk is eerlijk, ik heb de knkv-site er even bij moeten halen wie de eerste 4 tegenstanders van het zaalseizoen waren. Maar toen ik de namen zag staan kwam alles weer kraakhelder terug:

Het begon allemaal op een donkere avond in november. Onze rood-zwarte strijders stonden tegenover de groenen van V&V. Een geduchte tegenstander waar minstens twee keer per jaar tegen gespeeld wordt. Bekend om hun fysieke spel, maar zeker niet onverslaanbaar. Dus na een roerig veldseizoen, waarin helaas geen enkel punt gehaald werd, ging Amsterdam 1 met frisse moed in de aanval. De details zal ik jullie besparen, want het ging hard tegen hard (en ik weet ze niet meer). Uiteindelijk was er helaas weer een verlies te verwerken voor ons team. Moe gestreden na onze eerste wedstrijd in sporthallen zuid stond er 12-14 op het scorebord en gingen de punten mee met V&V.

Maar het zal jullie vast niets verbazen dat de dappere strijders gewoon door vochten, op zoek naar de eerste punten van dit jaar. MIK was de volgende horde. Eén dappere strijder was helaas geveld door het barre weer en lag ziek op bed, maar de rest probeerde zo goed en zo kwaad als het ging de concurrent uit Amsterdam van zich af te slaan. Helaas waren de heren van de tegenstander op schot en zo werd het uiteindelijk een wat geflatteerde uitslag, die ik me niet als zo groot herinner (vast willen vergeten), maar de geschiedenis vertelt dat de uitslag hier 17-8 was. Het was duidelijk dat het verdriet verdrongen moest worden en een andere strategie gekozen zou moeten worden om de volgende tegenstanders wel te verslaan.

Over deze strategie kon vervolgens een poosje worden nagedacht, want i.v.m. sneeuw kon DSO uit Alkmaar niet langskomen in Amsterdam. De nieuwe strategie kon nu dan uitgetest worden bij DTS uit Enkhuizen drie weken na het laatste verlies. Er had zich voor deze wedstrijd een nieuw teamlid bij ons aangesloten, maar helaas mocht de hulp van Bas niet baten en werd ook deze wedstrijd verloren. Verdedigend werd er een goede strijd geleverd, maar aanvallend konden we er niet veel uithalen en dus stond er weer een groot verschil op het scorebord 14-5.

Maar toen kwam er de laatste wedstrijd voor de jaarwisseling. Tegenstander: Reflex uit Woerden (weer en wind getrotseerd). Scheidsrechter: kwam niet opdagen, dus nam de beoordelaar het fluitje over (78 jarige topper!). Eindstand: 11-10 = OVERWINNING!!! PUNTEN!!! Ja, ja de eerste twee punten zijn binnen na een zwaarbevochten wedstrijd. En dus kunnen we met een gerust hart genieten van de kerstvakantie, want die laatste plek hebben we in ieder geval voor even verlaten! Dus op naar het kampioenschap!?



Een paar weken geleden hadden wij van de redactie het briljante idee gekregen om een receptwedstrijd te laten doen voor in de Korfballer! En na al die mooie inzendingen die we hebben gekregen (dank daarvoor, en de mensen die niets stuurde: schaam je! foei!) is dit onderstaande recept van niemand minder dan onze lieve Peter de winnende geworden!!! Dank Peet, en dat ze ons allen nog mogen smaken!!

Het heerlijkste nieuwjaars-recept...krentloze appelbeignets!!!



Ingrediënten

100 g bloem
2 g zout
4 g gist
ca. 1 1/2 dl melk
1/4 ei
3 à 4 handappelen 15 g suiker
1/2 theelepel kaneel
olie

Vorbereiding

De bloem en het zout goed vermengen; een kuilje in de bloem maken. De gist aanmengen met iets lauwe melk en met 2/3 deel van de lauwe melk en het ei in het kuilje schenken. Van het midden uit roerend, een dik glad beslag maken en dit enige minuten beslaan. Goed roerend het beslag langzamerhand verdunnen met de overige lauwe melk tot weer een glad beslag verkregen is. Het beslag toedekken en op een tamelijk warme plaats ca. 1 uur laten rijzen.

Bereidingswijze

De appelen boren, schillen, in dikke plakken snijden, bestrooien met een mengsel van de suiker en de kaneel en hiermee ca. 5 min. laten staan. * Een gietijzeren pan voor de helft met olie vullen en verhitten tot er blauwe damp van de olie afkomt. De appelplakken laten uitlekken en één voor één door het beslag halen, onmiddellijk in de zéér hete olie laten glijden en snel gaar en aan weerskanten goudbruin bakken

Serveertips

De appelbeignets goed laten uitlekken en warm geven met suiker of met poedersuiker

Hoe is het met....Bianca!!



Hoi allemaal!

Sinds afgelopen zomer ben ik niet meer zoveel in Amsterdam te vinden, aangezien ik toen verhuisd ben naar Den Haag. Ik heb hier een fulltime baan bij TNT en was het heen en weer reizen zat.

Ik wist eerst nog niet zo goed wat ik van Den Haag moest verwachten, maar ik was al vrij snel overtuigd dat het een hele leuke stad is! Uiteraard lopen er wel de nodige Oh Oh Cherso-typetjes rond (zo heb ik er ook één in mijn team zitten), maar het is hier wel hartstikke gezellig, het strand is om de hoek en je kan hier ook heel leuk stappen.

Aangezien ik het korfballen uiteraard nog niet helemaal wilde opgeven, ben ik bij Die Haghe gaan korfballen. Ik zit nu in het 4e en dat is echt supergezellig! Eigenlijk een beetje hetzelfde idee als bij SKV, allemaal jonge mensen, we blijven na de trainingen en de wedstrijden altijd nog een paar drankjes drinken en we gaan ook nog een weekendje weg met z'n allen. Oh ja, en net als SKV moeten ook wij nog onze eerste wedstrijd zien te winnen :D

Verder gaat ook alles prima; ik heb mijn eigen appartementje, maar ik deel wel de voordeur met een paar 'huisgenoten' met wie ik het goed kan vinden, en op mijn werk is mijn manager ook nog steeds heel erg blij met mij. Het zijn daar wel roerige tijden nu uiteraard, maar dat maakt het juist heel leerzaam en dynamisch.

Uiteraard zal ik nog wel bij SKV blijven langskomen. Zo af en toe ben ik aanwezig tijdens een wedstrijd om ons team aan te moedigen en ook het Hemelvaarttoernooi zal ik zeker niet aan me voorbij laten gaan. Dus: tot snel!

Oh ja, en speciaal voor Frances: ik mis jullie allemaal wel hoor!!!

Kus Bianca

Quotesssssssssss !!

Peter: ik neuk iedereen

Bas: alles kan omhoog
Karlijn: dat zien we vannacht wel

Pomme tegen Frances: wat doe jij nou?
Frances: mijn piemel even goed leggen.

Karlijn: sorry hoor, ik moet me effe ergens inschuiven

Frances: Jacobien doet toch naast korfballen ook boom beklimmen?

Karlijn: hé hé! Ik beklim ook dingen!!

Karlijn: ja..het begon weer te jeuken,dus ik dacht..laat ik maar weer eens gaan scheren!

Franka tijdens Fanksgevings-diner (gesprek gaat over oorsprong feestdagen): Mossel-feest? Wordt dan de eerste dag van de oogst van de mosselen gevierd?

Frances: ik ben naar de wc en dat kan wel even gaan duren

Karlijn tegen Bas: ben je nog zo klein en stoot je nog je hoofd!

Jelle Ho tegen Lennert: kon je hem nog omhoog krijgen gisteravond?

Bas tegen Karlijn: ik denk dat we hele mooie kinderen krijgen, want min en min maakt plus

Kim tegen Frances: Scarlett Johanson en Ryan Reynolds gaan uit elkaar.
Frances: neeeeeee!! Die waren toch nog niet zo lang getrouwd?
Peter: nee, 2 jaar!! (...)

Peter is het niet eens over een eerder geplaatste quote van de eerste editie van de korfballer:
(..) die quote was zoouou uit de context gerukt. Ik heb nooit gezegd dat ik een kringpiermusketier ben!
(iedereen lacht)....
Peter: jaaaaaaaaaaaaa ha ha.. kont- tekst.

Karlijn tegen Elske: oeh...heb jij gaten tussen je benen?

Pomme tegen Karlijn: wil je mijn gat zien?

Karlijn: mijn tieten zijn echt nul komma nul gevoelig

Karlijn tegen Pomme: wil je tussen mijn benen? Er zit al een gat in mijn panty, dus je kan zo naar binnen

Jelle Ho: ik hoor nooit iets

In deze barre wintermaanden zit iedereen aan de kachel gekluisterd, met een warme kop chocomel tussen de verkleumde vingertjes. En tja..wat te doen met je tijd dan he?!! Ben jij die puzzels, tv, computer en familie ook zo zat? Dan hebben WIJ de oplossing voor JOU!!! Trek je laarzen aan, zet je muts op en ga naar buiten om ... een SNEEUWPOP TE MAKEN!!! Voor mensen die dat nog nooit hebben gedaan, hieronder een beschrijving.

In Nederland ligt niet vaak sneeuw, maar als er sneeuw ligt kun je van die gelegenheid gebruik maken om je eigen sneeuwpop of sneeuwman te maken. Er zijn verschillende typen sneeuwpoppen. Torensneeuwpoppen, sneeuwspokken, sneeuwpoppen van twee sneeuwballen en sneeuwpoppen van drie sneeuwballen en er bestaan sneeuwbeelden of sneeuwsculpturen. De meest bekende sneeuwman is natuurlijk de sneeuwman gemaakt van drie sneeuwballen.

Natuurlijk kan je ook een sneeuwpop maken van meer sneeuwballen dan drie stuks, maar dan begint het eerder op een kunstwerk of een sneeuwfort te lijken. Sneeuwpoppen die uit sneeuw worden uitgehakt, zijn ook leuk om te maken, maar dan moet er wel heel veel schone sneeuw liggen.

Geschikte sneeuw

Goede sneeuw voor een sneeuwpop is zogenaamde plaksneeuw of paksneeuw. Het is sneeuw die aan elkaar plakt, omdat de temperatuur rond het vriespunt ligt. Ongeveer 0 graden is het beste, dan dooit de sneeuw een tikkeltje maar niet te hard en de sneeuw pakt dan goed nieuwe sneeuw op. Boven het vriespunt is de sneeuw los en dan is het moeilijker om een sneeuwpop of om sneeuwballen te maken. De sneeuwpop zelf is al een heel oude winterfiguur. Het is feitelijk een beeldhouwwerk van sneeuw. Je ouders maakten in de winter waarschijnlijk al sneeuwpoppen en hun ouders ook en de grootouders van je grootouders ook al...

Traditionele sneeuwpop maken, benodigdheden

- Drie sneeuwballen, van groot naar kleiner
- Winterwortel voor de neus
- Stukjes kool of houtskool voor de ogen, de mond en de knopen
- Oude sjaal of een oude stropdas
- Hoge hoed of (zelfgemaakte) puntmuts of gewone vilten hoed
- Bezem met takjes of losse takjes waarvan je en soort bosje kunt vormen, of een tak die dienst kan doen als bezem
- Eventueel twee takken voor de armen



De meest bekende sneeuwpop is misschien al zo oud als de mensheid zelf. Je maakt hem van drie sneeuwballen. Een hele grote is de basis, een iets minder grote sneeuwbal is het bovenlichaam en een sneeuwbal die weer kleiner is dan het middenstuk, wordt het mooie ronde hoofd.

Sneeuwpop maken van sneeuwballen

Als er voldoende sneeuw is gevallen die lekker aan elkaar blijft kleven, kun je een sneeuwpop van sneeuwballen gaan maken. Niet van kleine sneeuwballen maar van zeer grote sneeuwballen. Je begint een sneeuwbal te rollen door van sneeuw een flinke sneeuwbal te kneden. Als de bal ongeveer zo groot is als een kleine voetbal, leg hem dan op een laag schone sneeuw en rol de bal er doorheen. Al snel zal je de bal zien groeien. Aan het begin gaat het langzaam maar het zal steeds sneller gaan. Rol de bal overdwars en keer regelmatig, want anders verliest het zijn ronde vorm. Op auto's ligt vaak een mooie dikke laag verse sneeuw, maar als je een te grote sneeuwbal over de kap van een auto rolt, kan de kap indeuken onder het gewicht. Kies dus voor schone sneeuw op schone oppervlakten. Bij voorkeur sneeuw die op een oude laag sneeuw gevallen is, is vaak schoon, omdat je dan geen straatvuil mee rolt. Heel vervelend is het als je een sneeuwbal per ongeluk door een hondendrol heen rolt. Helaas pindakaas, dan moet je opnieuw beginnen.

- Rol een sneeuwbal van minimaal 60 a 70 centimeter doorsnee (of groter) voor de basis van de sneeuwpop
- Rol een tweede bal die iets kleiner is dan de basis, voor het bovenlichaam
- Rol een mooie ronde bal voor het hoofd
- Zet de ballen voorzichtig op elkaar en zet ze vast door wat sneeuw tussen de sneeuwballen te drukken
- Druk stukjes kool in het hoofd voor de ogen
- Druk voorzichtig een winterwortel in het hoofd voor de neus
- Druk een kettinkje van stukjes kool in het hoofd voor een vrolijke lachende mond
- Druk stukjes kool over de verticale lijn van het lichaam, alsof het knopen van een jas zijn
- Zet een hoge hoed of een zelfgemaakte puntmuts op het hoofd van de sneeuwpop
- Vorm armen van sneeuw, dit kun je doen door stevige ballen aan de zijkant van het lichaam te vormen en daaruit armen te vormen, maar je kunt ook twee takken als armen gebruiken
- Schuif een bezem of wat takjes in een van de armen van de sneeuwpop (alleen bij uit sneeuw gevormde armen)
- Sommige mensen gaan zo op in hun liefde voor de sneeuwpop die ze gebouwd hebben, dat ze het niet kunnen aanzien dat de sneeuwpop dag en nacht buiten in de winterkou staat. Daarom kleden ze de sneeuwpop aan met een oude warme jas en een extra sjaaltje en een paar handschoenen. Sommige mensen plaatsen een paar schoenen in de onderste bal. Ziezo, dan is meneertje Sneeuw lekker warm aangekleed.

Sneeuwsculptuur

Een sneeuwpop maken van sneeuw door te beeldhouwen kan ook. Maak daarvoor een grote vorm van sneeuw, sla de sneeuw stevig aan en hak je sneeuwpopachtige figuur daarna uit met voorwerpen zoals lepels, strakke touwtjes, spatels, schepjes, de roskam van je paard, en dergelijke. Snij en schep de sneeuw voorzichtig weg om je beeld tevoorschijn te laten komen. Een sneeuwsculptuur kun je alleen maken van sneeuw die stevig genoeg is om iets uit te hakken of te snijden.

Torensneeuwpop of sneeuwspook

Een torensneeuwpop of sneeuwspook is eigenlijk alleen een hoge toren van sneeuw waar een paar donkere ogen in gemaakt zijn. Dit is een hele snelle 'doe het zelf' sneeuwpop, voor zeer luie sneeuwpopbouwers. Maar het lijkt me best wel leuk om 's nachts vanuit een slaapkamerraam onverwachts op zo'n sneeuwspook de lichtbundel van een zaklantaarn te richten, om mensen die hun hond uitlaten eens goed aan het schrikken te maken. Je kunt ook het hoofd uithollen, de ogen doorprikken, en in het achterhoofd een waxinelichtje zetten om de burens bang te maken.

De DOOS-activiteitenkalender:

2 jan: Nieuwjaarsborrel Triaz

6 jan: (nieuwjaars)Borrel

11 jan: Sneak Preview

?? jan: Curling

3 feb: Borrel + Casino

5 + 6 feb: Toernooi Hebbes

?? feb: Schaatsen

?? feb: Gala

19 + 20 ma: Toernooi Parabool

