

Gemaskerd Gala



Korfbraller Editie 03
De Glossy van S&V Amsterdam

Lieve SKV'ers

het nieuwe jaar is alweer een poosje aan de gang, en er is dan ook weer van alles gebeurt om jullie van op de hoogte te brengen. Oftewel: de nieuwe Korfbraller is uit!!!!

Maar eerst even een vooruitblik, want voor de komende maand(en) staat er weer van alles op het programma. Het belangrijkste evenement dat DOOS regelt is natuurlijk het jaarlijks terugkerende gala. Na de vele prachtige en memorabele gala-avonden in Saskia's huiskamer vond DOOS het tijd voor iets nieuws. Dit jaar vindt het gala plaats in café 't Geveltje. Daarnaast is het thema voor dit gala lekker *back to basic*: het **Gemaskerd Gala**. DOOS vond dat we met zijn allen al gek genoeg zijn, dus dit keer eens met zijn allen 'normaal' schitteren in een galajurk of driedelig pak. Maar dit betekent natuurlijk niet dat we niet onszelf hoeven te zijn op het gala. Want SKV is geen SKV zonder melige, leuke, mooie en grappige accessoires. Gemaskerd betekent nog altijd dat je als Superman kan komen, je kattenmasker uit de verkleedkist kan halen, Pipo de Clown kan imiteren of a la Black Swan een mooi gekleurd masker op kan zetten. Dus geef je nog even op voor dit geweldige evenement dat op 25 maart zal plaatsvinden, neem je iemand mee en we gaan er een knalfeest van maken!! (mail naar: doos.skv@hotmail.nl)

Het gala staat dus bijna voor de deur en daarom staat deze Korfbraller-editie ook in het teken van pracht en praal. Een chique Korfbraller dus. Een chique uitziende Korfbraller betekent natuurlijk niet dat wij alle roddels en schunnigheid achterwege laten. Want wij als SKV-ers moeten onszelf blijven, vind je niet?

Dus wat heeft deze Braller voor de trouwe lezer in petto? Uiteraard heeft onze voorzitter weer een update voor jullie. Daarnaast een update over het team, nieuwe leden stellen zich voor en (oud) leden geven een kijkje in hun leven. Daarnaast ontbreken de toernooiverslagen niet en zijn er ook mooie foto's te bewonderen van de DOOS-activiteiten. We hebben een stukje van Triaz over de 'nieuwe' samenwerkingen met ons SKV'ers, en ook de Hippo's hebben een stukje geschreven voor ons befaamde magazine.

Daarnaast hebben we een geheel nieuwe insteek: de column!! En niemand minder dan onze lieve Peter neemt de pen in de hand om voor elke korfbraller een leuk en lekker leesbaar stukje voor ons te schrijven. Joepie!!!

En het sappigste bewaren we natuurlijk voor het laatst: weer wat mooie quotes om de Braller een spetterend eind te geven.

Wij denken dat we nu het woord moeten geven aan de Braller zelf.

Veel leesplezier! Liefs van jullie redactie:

Kim & Frances

Van de voorzitter

Beste SKV'ers,

Het jaar 2011 verloopt tot dusver redelijk goed. Zo lijkt het bijvoorbeeld steeds beter te gaan met het competitieteam dat al meer overwinningen weet te boeken dan aan het begin van het seizoen. Nog twee wedstrijden en dan is het zaalseizoen al weer voorbij en weten we wie zich tot kampioen mag kronen. Dit betekent ook dat het niet lang meer duurt voordat we weer op kunstgras gaan trainen en spelen in plaats van op een gladde vloer.

De afgelopen tijd heeft er ook weer een toernooi plaatsgevonden, ditmaal de Domcup in Utrecht. Dit betekende een goed feestje en een aantal wedstrijdjes met een flinke kater. Meer hierover is in het verslag verderop te vinden. Het volgende toernooi in Groningen volgt al weer snel. Hopelijk kunnen we dit jaar wel met een groep erheen gaan.

Net als vorig jaar hebben we weer een winterse activiteit ondernomen. De locatie was ook dit jaar de Jaap Edenbaan, maar deze keer kwamen we er niet om te schaatsen. We gingen namelijk curlen. Een sport die de meesten alleen van tv kennen, maar ook leuk om voor een keer in het echt uit te proberen. Daarnaast waren ook de borrels weer een succes, waarbij vooral de laatste veel dronken SKV'ers opleverde. Zelfs je fiets terugvinden is dan erg moeilijk. Een van de leukste activiteiten die elkaar jaar weer terugkeert, komt ook steeds sneller dichterbij: het gala. Dit belooft weer een groot succes te worden.

Over ongeveer een maand is het weer tijd voor de halfjaarlijkse ALV, zodat iedereen weer kritische vragen mag stellen. Met de laatst verschenen nieuwsbrief hopen wij als bestuur meer informatie te verschaffen over wat we doen.

Om niets van alle activiteiten, wedstrijden, toernooien en andere zaken te missen, is het belangrijk om de mail en website goed in de gaten te blijven houden.

Jelle Hengstmengel
De voorzitter

Update: het Team

Ja, lieve mensen en zo eindigden we het vorige jaar met 2 punten (zie korfbraller januari). Wat zou het nieuwe jaar ons brengen?

In de eerste week van het nieuwe jaar werd er afgereisd naar het verre Anna Paulowna. Deze barre reis van ruim een uur was gelukkig niet voor niets. Onze helden behaalden een prachtige overwinning op SVAP '74. Er werd met 6-9 gewonnen. Het bier smaakte deze avond goed. Het nieuwe jaar kende dus een uitstekende start! Saillant detail: Ook deze punten werden, net als de vorige punten, behaald zonder Sanne en Tim.

Bijzonder genoeg ben je met 4 punten in deze competitie een stevige middenmoter en kun je stiekem weer dromen over een kampioenschap. Zou het dan toch nog mogelijk zijn, om op het bordes op het leidseplein met de schaal te staan?

15 januari moesten we aantreden in onze eigen hoofdstad. De uitwedstrijd tegen Vlug en Vaardig stond op het programma. Op de fiets dus naar Noord. Kim was onze gids door de gure straten van Noord. Zij "wist" de weg nog wel van de vorige keer. Nou, dat hebben we geweten. Op een gegeven moment kwam het Kim allemaal niet zo bekend meer voor. En toen we buiten de ring tussen de voetbalvelden met uitzicht op weilanden stonden hebben we toch maar even de weg gevraagd. Werden we nou in de zeik genomen door 3 jochies van 12? Het zou deze middag niet de laatste keer zijn dat we de weg moesten vragen. Tot overmaat van ramp had Kim's roze barrel ook nog eens kuren. Dat betekende dat de laatste kilometers nog even aan teambuilding gedaan werd, door Kim, in estafettevorm, naar de sporthal te slepen. Na een uur fietsen vanaf de pont, was onze bestemming eindelijk bereikt. Na zo'n voorbereiding voel je de bui al hangen. De vloer werd met ons aangeveegd en verloren met 11-4 van Vlug en Vaardig. Dan kun je dat takke end weer terug fietsen. Prettig weekend!

Een week later vond de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar plaats. In sporthallen Zuid moesten de studenten aantreden in de derby tegen stadsgenoot MIK. De rood zwarten hadden het betere van het spel, maar MIK bleef behoorlijk bij in de score. Gelukkig zegeviert het recht ook op deze zaterdag, want wie vanaf de middenlijn, zonder vang gaat schieten verdient de punten niet. Met een matige score van 9 tegen 7, maar met de verdiende punten verliet SKV het veld. Daarna was het tijd voor bier en een bezoek aan de chinees om de hoek.

Na een week rust, werd er op 5 februari afgereisd naar het prachtige Alkmaar. De thuishaven van Jorien. DSO is een lastige, jonge, maar sportieve ploeg en een van de titelkandidaten. Het beloofde een zware middag te worden. Na 60 minuten korfbal, bleven de punten helaas in Alkmaar, maar misschien was dit wel de beste wedstrijd van het seizoen? Er werd eerder nog niet zoveel gescoord, namelijk 17 doelpunten. En een paar minuten voor tijd stond de stand nog gelijk. We hebben het DSO dus behoorlijk lastig gemaakt en dat is iets om trots op te wezen. De selectie verliet het veld dan ook met opgeheven hoofd.

DTS is altijd een lastige ploeg: Hard werken en behoorlijk fysiek. Dat komt ons technisch verzorgde spelletje niet ten goede. Dat beloofde dus wederom een lastige wedstrijd in onze thuishaven op Zuid. Nu de successen komen, betekend dat ook een volle bank bij thuiswedstrijden. Waar in het begin van het seizoen gezocht moest worden naar extra heren, zaten er nu 2 "fit" op de bank, tussen al onze dames. Nadat de scheids de wedstrijd al opgang had gebracht, kwam Frances met haar aanmoedigingsmateriaal binnen. Wij vragen ons af of zij er stiekem een relatie met Peter op na houdt? Want wat werd er nou precies bedoeld met: 'Peter I want your babies!?' Na een fysieke strijd en veel coaching vanaf de kant bleven opnieuw de punten in Zuid. Dit was aanleiding voor een kleine party. Eerst bier in de kantine, waar de scheids gezellig aan meedeed, en vervolgens naar Frances die een heerlijke lasagne op tafel zette. De avond/nacht werd afgesloten met een wervelende party bij Linda.

Met nog 3 lastige wedstrijden tegen de top 3 uit onze poule te gaan, bezetten we momenteel de vijfde plaats. Het kampioenschap zal een horde te veel zijn, maar we kunnen wel stellen dat er bij SKV een wederopstanding heeft plaats gevonden. Hopelijk kunnen we komende weken zorgen dat ons spel nog stabiel wordt en dan kunnen we op het veld er weer met frisse moed tegenaan!

p.s. Ondertussen zijn er ook wedstrijden met Sanne en Tim gewonnen, dus er kan met het hele team gewonnen worden.

lieve groetjes,

Sanne & Tim



Hippo-toernooi Maastricht

De doorgewinterde SKV toernooi-bezoeker zal nu wel zijn/haar wenkbrauwen samenknijpen: hippo-toernooi? Dat is toch altijd in november? Dat heb je dan ook helemaal juist!!! De redactie was de vorige editie - we durven niet te zeggen of dit door een rijkelijk vloeiende champoepel was - vergeten dit toernooiverslag toe te voegen! Dus alsnog een gemakkelijk verslag wat jullie niet moeten missen!!!



Vol goede moed vertrokken er een handjevol korfballers van SKV Amsterdam met de trein richting Maastricht. Het zou een lange rit worden, maar gelukkig was de nodige proviand ingeslagen en mochten ze genieten van een paar goudgele rakkers en gefrituurde aardappelschijfjes. De treinreis viel dus hartstikke mee, totdat er een telefoontje kwam van Kim uit Brabant. Daar is het zo dat de overstappen niet geheel goed geregeld zijn en eigenlijk gewoon nooit aansluiten. Vandaar dat we op Eindhoven na een aantal broodjes kroket (want tja, een bodempje is nooit weg) Kim gelukkig ook wisten te vinden om onze reis voort te zetten.

De Hippo's hadden dit jaar wel een zeer origineel thema, namelijk een 80's - 90's party!!! Hoe verzinnen ze het?? Dus moest er aan het einde van de treinreis nog de nodige kledingstukken verwisseld worden. Toch weer een geheel nieuwe ervaring voor mij om in je onderbroek door een trein te huppelen. We besloten het feest te betreden als oudjes, of wel bejaarden. Om het voor de andere korfballer duidelijk te maken dat we bejaarden waren vond Karlijn het wel duidelijk om op briefjes te schrijven: Ik ben 80 of ik ben 90.



Op de feestlocatie aangekomen werden we verrast door een flinke hoeveelheid schuim. He Bah, 80's -90's en ook nog eens een hoop schuim. Maargoed je zet je er overheen en uiteindelijk kom je er achter dat je toch wel van schuimhappen houdt. De nodige biertjes werden gedronken, er werd gedanst. Er werden nog een paar biertjes gedronken!!! Verder heeft natuurlijk iedereen zich prima gedragen... Want je weet hoe het gaat, als je je misdraagt op een toernooi, dan ga je over de tong op alle studentenkorfbalverenigingen.

De slaaplocatie was erg bijzonder, kleedkamers bij het korfbalveld ! Fucking Koud!!!! Buiten vroom het dat het kraakte en binnen moest je wel gezellig bij elkaar kruipen om een beetje slaap te vatten. Tenminste dat ging lukken als Kim de boel niet aan elkaar aan het snurken is. Sjeeeeeeeee echt abnormaal wat een geluid !!!



's ochtends vroeg werden we hardhandig gewekt en geheel uitgeslapen vertrokken we naar de locatie waar we gingen spelen. Maar eerst mochten we aansluiten aan een heerlijk ontbijtje. Die dag hebben we de sterren van de hemel gespeeld tijdens flink wat partijtjes monokorfbal !! Al de wedstrijden hebben we verloren en mochten aan het eind van de dag als eerst een stuk taart komen halen !!!

Kortom het was een heel gezellig toernooi en ik kan niet wachten op het volgende toernooi (5 en 6 februari in Utrecht)

Groeten van uw verslaggever ter plaatse !!!
Bas !



Peter weet het beter

Brakke zondagen

Na een zaterdagavond woest stappen, volgt de volgende dag onvermijdelijk de brakke zondag. Hoe kom je deze pijnlijke lijdensdag het beste door? Mijn methode: lang slapen, veel koffie en de tv aan op programma's die je op geen enkele manier aanzetten tot nadenken. De MTV-Weekend Marathon is hier ideaal voor. Laatst was er een hele dag 'Made' te zien, een programma waarin de losers van de Amerikaanse High School-samenleving inzien dat hun miserabele leventje weinig voorstelt, en hulp zoeken om zichzelf wat hipper te maken. En dus kan het zomaar voorkomen dat een ietwat peervormig, lelijk meisje hoge ogen gooit bij de Missverkiezing, een iel knulletje omgebouwd wordt tot bodybuilder, of een onhandige, stijve jongedame opeens meehupt bij de cheerleaders.

Op desbetreffende brakke zondag kwam er in 'Made' een jongetje voorbij, perfect te classificeren in de categorie 'nerd'. Grote bril, sociaal niet zo sterk (understatement), onverzorgd... Meneer wilde een vrouwenverslinder worden. Direct duidelijk werd dat het ventje daar inderdaad wel wat hulp bij kon gebruiken! Die hulp kwam in de vorm van zijn coach, naar eigen zeggen een ware Casanova. Hij zou zijn geheim wel eens even prijsgeven, en beloofde het jongetje succes bij de vrouwen. En hoewel het een brakke zondag was, merkte ik dat ik vol aandacht zat te kijken.

De training van het knulletje was een meelijwekkende vertoning. Na een reeks gênante afgangen had hij genoeg coaching gehad om zijn droommeisje mee te vragen naar het schoolbal. Verlegen stapt hij op haar af, en gebruikt de legendarische openingszin: 'Hoi. Ik ben jaloers op jouw tas, want die is dichterbij je dan ik nu ben. Wil je mee naar het bal?'. Moet je je eens voorstellen, dat dit bij jou gebeurt! Jij zit op school, en opeens tikt er een zielig figuurtje op je schouder, met in zijn (of in mijn geval 'haar') kielzog een cameraman, geluidsman en iemand die een grote lichtmast op je richt. Stotterend spreekt hij/zij zijn/haar openingszin uit, en dan? Ik zou ter aarde storten, hikkend van het lachen, waarop het gezelschap wegloupt, vervolgens 'Take 2!' schreeuwt en opnieuw terugkomt tot het moment dat je 'ja' weet uit te brengen.

Het meisje zei uiteindelijk ja. Ze gingen samen naar het bal, en ze leefden nog lang en gelukkig. Zij blij, ik blij. Want door dit soort programma's zijn brakke zondagen best goed door te komen.

Nieuwe leden stellen zich voor

Hallo iedereen!

Hierbij zal ik me als nieuw lid eens voorstellen. Ik ben Paula Kraf, 22 jaar, en kom uit Groningen. Vanaf mijn 9e ben ik daar gaan korfballen en heb dit altijd met heel veel plezier gedaan. Veelal ben ik dan ook in het weekend te vinden in Groningen. Op zondag doe ik daar vaak mee aan de pubquiz; onder het genot van een aantal biertjes vragen beantwoorden over algemene kennis en muziek. Daarnaast mountainbike ik af en toe en ga ik af en toe naar concerten.

In 2008 ben ik in Amsterdam gaan studeren en in Haarlem gaan wonen. Ik studeer forensisch onderzoek en zit nu in mijn derde jaar. Dus nog 1 jaartje en dan hopelijk klaar! Sinds december woon ik in Amsterdam-Noord in een prachtige container! Op dit moment volg ik een minor op de politieacademie in Apeldoorn. Dit is vaak op dinsdag en woensdag, dus vandaar dat ik er de laatste tijd niet meer ben tijdens de trainingen. Dit gaat wel veranderen binnenkort dus hopelijk kan ik dan weer meer trainen!

Groetjes Paula



Hallo iedereen,

Ik kreeg voor de tweede keer een mailtje dat ik me mocht voorstellen in de korfballer. Dus nu moest ik er toch echt aan geloven... Een leuk verhaaltje schrijven is nu eenmaal niet m'n sterkste kant!

Ik ben Lieve Wijdevan en ik ben 26 jaar oud. Ik studeer Criminologie aan de VU en ben bezig met mijn master. Voordat ik Criminologie ben gaan studeren, heb ik in Nijmegen de opleiding HBO-rechten afgerond. Ik woon nu op Uilenstede. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Wilbertoord (een klein dorpje in Brabant, in de omgeving van Nijmegen). Daar ben ik nog steeds lid van de korfbalvereniging. Opmerkelijk is misschien dat ik dameskorfbal speel. Iets wat hier helemaal niet voorkomt, maar daar heel normaal is. Ik speel in het tweede team en probeer iedere week, naast de trainingen van SKV, met mijn team te trainen.

Ik vind het heel gezellig bij SKV, maar helaas kan ik nooit mee met toernooien, omdat ik in het weekend op zondagen wedstrijden moet spelen. Ook de borrels moet ik missen, omdat ik dan moet trainen met mijn eigen team. Dat is wel jammer, want ik hoor er altijd leuke verhalen over! Hopelijk is er binnenkort een toernooi in een vrij weekend en kan ik toch een keer mee!

Groetjes Lieve

Activiteit DOOS: Curling !!

Na eerder mislukte pogingen om een geheel nieuwe activiteit te introduceren, was het dan eindelijk zo ver: op 17 februari gingen we met ons cluppie curlen! Op een frisse donderdagavond verzamelden onze enthousiaste leden zich bij de Jaap Edenbaan in Amsterdam Oost. Sommigen hadden al wat lichaamsbeweging gehad, aangezien de fietstocht af en toe wat langer duurde dan gewent. Er was daarom wel een voordeel: we hadden al een warming-up achter de rug!

En daar gingen we dan: team blauw tegen team oranje. In den beginne leek het of het een gelopen strijd was: team oranje ging als een speer en stond al gauw met 4-0 voor.. Gelukkig revancheerde het blauwe team zich en uiteindelijk won het blauwe team dan ook met 1 punt verschil!



Iedereen vond het een erg leuk spel, maar het was wel tijd voor een verwarmend drankje. Dus, rubbertjes afgedaan en dan maar genieten van een lekkere warme chocolademelk met slagroom of een goed biertje! Kortom, een geslaagde activiteit die zeker nog een keer gepland moet worden!
Eind goed, al goed. Pomme



Toen we bij het baantje aankwamen, kregen we de instructie om 'rubbertjes' onder onze schoenen te doen. Deze rubbertjes zorgden ervoor dat het ijs niet zo glad was en dat je dus niet op je giecheltje zou vallen. Jammer was wel, voor een enkel persoon bleken de rubbertjes toch niet zo effectief..... (kablam;))

De uitleg volgde. Eigenlijk bleek het spel niet zo heel moeilijk te zijn: probeer een kegel door middel van een gooi zo dicht mogelijk bij de cirkel te krijgen. Zorg daarbij dat het andere team niet dichtbij ligt en dan krijg je punten! Het belangrijkste is natuurlijk het vegen, zodat de kegel in een goede baan oftewel 'curl' terecht komt en je dus wint.

De Hippo's Maastricht

Beste SKV'ers,

Hierbij stuur ik een klein stukje namens de Hippo's. Aangezien het ons leuk leek, om meer contact te hebben met de andere SKV's en om de verenigingen wat beter met elkaar kennis te laten maken.

MSKV de Hippo's staat voor Maastrichtse studentenkorfbalvereniging de Hippo's en de vereniging bestaat nu alweer 20 jaar. Op het moment zijn er nog ongeveer 15 hippo's actief en dat is niet zoveel meer. Ondanks dit kleine ledenaantal zijn we nog wel bij elk toernooi aanwezig geweest. Meestal niet met een voltallige team, maar er zijn altijd wel een paar leden die het gaan proberen om punten in de wacht te slepen. Dit resulteert in onze 5e plaats op het moment voor de toernooibarometer.

Toernooien winnen doen we niet veel meer. Ver terug in de geschiedenis, deden we nog vaak mee voor de eerste plaats, maar de afgelopen 3 jaar hebben we nog maar 1 toernooi gewonnen en dat was ons eigen toernooi in november. Dit belooft natuurlijk wel veel goeds voor de toekomst.

In Maastricht zijn ook de andere sportstudentenverenigingen(SSV) sterk betrokken met elkaar. Er worden veel borrels georganiseerd, veel informatie gewisseld en samen vormen we een blok tegen de andere grote studentenverenigingen in Maastricht. Verenigingen organiseren ook toernooien waarbij andere verenigingen welkom zijn en af en toe zijn er bestuurstrainingen voor de andere besturen. Dit zorgt ervoor dat je veel nieuwe mensen leert kennen en dat je ook kan kennis maken met andere sporten. Korfbal blijft uiteraard het leukst!

Een officiële competitie spelen wij niet. Dit is in Maastricht niet mogelijk, aangezien we dan elke keer minimaal een uur moeten reizen, willen we tegen een andere vereniging kunnen spelen. Op het moment spelen we nog wel midweekcompetitie tegen Maastricht, Heerlen en Mariade. Maar dit zijn ongeveer 12 wedstrijden per jaar.

Door het jaar heen organiseerd de Hipperactief hartstikke leuke activiteiten voor de Hippo's. Zo hebben we onder andere onze valentijnsactiviteit WOCBDM. Bij deze activiteit wordt je gekoppeld aan iemand anders. Samen ga je 1 gerecht maken en 2 gerechten bij andere koppels eten. Een leuke activiteit, waarbij je elkaar goed kunt leren kennen en er kan natuurlijk eventueel iets opbloeien. Ook gaan wij elk jaar op Hippoweekend. Gezellig een weekendje weg met alle Hippo's. Afgelopen jaar zijn we naar Valkenburg gegaan. Verder worden er nog borrels georganiseerd, bowling en lasergameavonden en allerlei proeverijen van bier, wijn en likeur.

Dit was namens ons, een kort voorstelstukje van de Hippo's en we zouden het leuk vinden om ook wat meer te weten te komen over jullie vereniging. Als je je studie in Amsterdam zat bent en je wilt naar een leuke studentenstad toe, dan ben je absoluut welkom in het gastvrije Maastricht en de Hippo's ontvangen je met open armen.

Veel succes dit seizoen met jullie competitie en tot snel op het volgende toernooi of eerder!

Groetjes,
MSKV de Hippo's

SV Triaz Amstelveen

Thuis voelen bij Triaz !?

Na een aantal maanden van samenwerking hebben de besturen van skv Amsterdam en sv Triaz de balans opgemaakt. Het was voor jullie toch wel een stap om te verhuizen en het 'avontuur' aan te gaan om op een nieuwe locatie en in een nieuwe leefomgeving te kunnen blijven functioneren zoals jullie gewend waren. Daarbij hebben jullie heel specifieke wensen voor wat betreft de trainingstijden op het veld en in de zaal. Heel legitieme wensen, want als dit niet ingevuld zou kunnen worden, zou dit een verlies kunnen betekenen van (trainings)leden. Voor het bestuur van Triaz was het een uitdaging om jullie deze mogelijkheden te bieden.

Wij zullen daar waar het mogelijk is (en daar waar het niet mogelijk is, proberen wij toch een oplossing te vinden) jullie faciliteren om optimaal als vereniging te kunnen functioneren. Natuurlijk zullen wij tegen beperkingen aanlopen en kunnen wij niet alles regelen.

Op deze wijze proberen wij een band te smeden tussen de twee verenigingen. Een band waarbij jullie je thuis zullen voelen bij ons en als je studentenleven voorbij is en je toch wilt blijven korfballen in Amsterdam, de stap naar Triaz slechts een hele kleine zal zijn. Daarbij hopen we ook dat studenten die zich in Amsterdam vestigen en op een 'hoger' niveau willen spelen, maar toch een band willen houden met andere studenten, om deze reden voor Triaz zullen kiezen.

Voor Triaz is het dus een investering in de toekomst en voor Amsterdam geeft het de mogelijkheid om te blijven functioneren zoals zij dat voor ogen hebben.

De beide besturen hebben tijdens de evaluatie geconcludeerd dat we tot op heden uitermate tevreden zijn over de samenwerking en dat de verenigingen qua cultuur ook prima bij elkaar passen. We gaan ook proberen om de samenwerking te intensiveren zonder afbreuk te doen aan de identiteit van de verenigen. Nadere details zullen op dit gebied nog ingevuld moeten worden.

Wij zijn er beide van overtuigd dat, gezien de samenwerking tot op het heden, het vraagteken in de kop eigenlijk niet meer nodig is.

Ronald Geel
Voorzitter sv Triaz

Verslag Domcup Utrecht

De Domcup was het eerste toernooi van 2011. Hier konden wij als SKV Amsterdam natuurlijk niet op ontbreken. Voor het echter zover was, moest eerst nog een competitiewedstrijd worden gespeeld in Alkmaar tegen DSO. Dit was een spannende wedstrijd met vooral veel doelpunten, vrije ballen en strafworpen. Helaas kwamen we net iets te kort voor de overwinning. Omdat we zoveel doelpunten hadden gescoord, hadden we natuurlijk wel een etentje verdiend. Zo kwam het dat wij allen in een sfeervol Italiaans restaurant in het pittoreske centrum van Alkmaar belandden en daar een heerlijke maaltijd konden verorberen. Met andere woorden: we hadden gewoon heel veel honger!



Nadat de rest was gearriveerd (ook Triaz was aanwezig!!) en iedereen zich in ons geweldige en originele outfit voor het themafeest 'losse flodders' had gehesen – wij waren dartborden en/of rondraaiende schietschijven - kon het feest pas echt beginnen. Nouja niet helemaal, er werd eerst nog iemand flink in de maling genomen en die kon eventjes niet zo blij kijken. Gelukkig was dit maar van korte duur en al snel zat de feeststemming er bij iedereen in. Het bier vloeide weer als vanouds. Nadat de keeltjes waren gesmeerd, konden veel mensen zich op een andere manier nuttig maken. Anders gezegd: er werd flink wat afgezoend door de meesten. Dit blijft natuurlijk een efficiënte manier om de band met elkaar te versterken. Dat SKV'ers echte feestgangers zijn, bleek ook uit het feit dat we als één van de laatsten het feest verlieten.



De volgende ochtend (voor sommige 15 minuten later) werden we al om 7 uur gewekt. Het gebrek aan slaap was voor iedereen merkbaar toen de eerste wedstrijdjes gespeeld moesten worden. Met de alcohol nog in ons bloed, was het vangen van een bal niet altijd even makkelijk. Jullie raden het waarschijnlijk al; de eerste plek was te hoog gegrepen. Desondanks zijn we net geen laatste geworden, omdat we in de laatste wedstrijd gelukkig nog wel van een Engels team konden winnen. Deze wedstrijdjes moeten we daarom maar snel vergeten en vooral de momenten van het feest koesteren. Dankzij de SKC hebben we helaas geen toernooiprijzen weten te winnen, terwijl we daar wel recht op hadden (het winnende outfit was hetzelfde als het onze).

Jelle Hengstmengel

Na het etentje vervolgden wij onze weg richting Utrecht. Een persoon was echter zo zenuwachtig voor het toernooi dat hij/zij de spanning niet meer aankon en bleekjes thuis moest achterblijven. De mensen die met de auto waren gegaan, waren bijna een uur eerder op het toernooi aanbeland dan degenen die met de trein gingen. Hierdoor hadden zij al een kleine voorsprong kunnen opbouwen wat betreft de drankconsumptie. Later op de avond (en de volgende ochtend) had dit voor een enkeling echter iets grotere gevolgen. Ik noem geen namen, maar diegene heeft wel grenzen leren kennen (hopelijk).



Hoe is het met ...

... Arnoud

Na jaren achter jullie aan gezeten te hebben om de bijdrages voor de Korfballer binnen de deadline binnen te hebben, krijg ik nu zelf opeens het beruchte mailtje met de vraag waar mijn stukje blijft. Maar ja, het is ook zo lastig om wat over mijzelf te schrijven...

De meesten van jullie zullen mij zeker wel kennen. De allernieuwste leden waarschijnlijk niet meer. Tot vorig seizoen was ik nog echt actief betrokken bij SKV (competitie, redactie Korfballer en de webmaster), maar nu ben ik enkel nog een beetje betrokken bij de website achter de schermen voor het technische gedeelte. Voor de rest ben ik sindsdien een groot gapend gat gevallen waar ik momenteel uit probeer te kruipen. Nee, niet waar natuurlijk, maar ik moet zeggen dat ik de gezelligheid en het korfballen af en toe zeker wel mis. Uiteraard ben ik natuurlijk nog steeds lid van onze vereniging, maar nu als verenigingslid. Mijn streven is wel om op de borrels mijn gezicht even te laten zien, maar er zijn zoveel andere afspraken dat het er toch wel vaak bij inschiet (ben nu twee keer niet bij een borrel geweest en meteen mag ik een stukje schrijven in de Korfballer over hoe het met me is...).

Verder gaat het in mijn dagelijkse leven lekker zijn gangetje. Ik ben momenteel werkzaam voor het Facilitair Centrum van de Universiteit van Amsterdam en komende maand ga ik naast mijn werk beginnen aan opleiding op het gebied van communicatie en marketing om mijn kennis op dat gebied verder te vergroten. De komende acht maanden ben ik hiermee onder de pannen, dus hopelijk houd ik naast werken en studeren nog wat tijd over om biertjes te komen drinken met jullie. Uit ervaring weet ik dat studeren dorstig maakt, dus dat zal wel goed komen :).



We komen bij je eten !



Geen geld om iets lekkers op tafel te zetten..
geen zin om tijd te investeren in een iets betere
maaltijd dan die magnetronpakketjes van de Appie..
Pff..zucht..wat dan?

17-02-2011

Onder het genot van een best wel lekker frietje van de Smullers,
wat we nog precies konden betalen van het kleine grut in onze portemonnee, werd het geniale idee geboren!

Jullie kunnen allen de komende weken een spontane uitnodiging verwachten, zorg dus dat je er op voorbereid bent. Wij, “de op papier” sportiefste meisjes van SKV nodigen ons zelf dan namelijk bij jou uit om te komen eten.

We vallen jullie natuurlijk niet zomaar lastig en zullen ook iets terugdoen voor al die overheerlijke dinertjes die gaan komen! Op het einde van alle we komen bij je eten diners zullen wij een groot diner organiseren voor alle geweldige koks en kokkinnen!

En nog even een laatste tip:
Doe je best want er zijn mooie prijzen mee te verdienen :p!

groetjes en we zien je bij je diner!!

groetjes,

Jorien en Karlijn

We komen bij je eten ... Elske !

Elske van Vessem bijt het spits af

Ons 1ste diner stond gepland bij onze altijd lieve Elske. Zonder verwachtingen (de referenties over Elske haar nasi waren namelijk zeer matig tot onvoldoende) zijn wij aangeschoven. De sfeer was erg gezellig (mede doordat Elske haar super leuke huisgenoot er een keertje niet was om flauwe brabantse grappen te maken, en de opener voor de wijn kwijt maakt op momenten dat je hem heel hard nodig hebt). De tafel was netjes gedekt, er stonden een aantal sfeervolle kaarsjes op, frisglaasjes (drinkt misschien nog wel beter dan die kelken) voor de wijn en in het midden een taartvorm (die bijna op de onderzetter stond, maar niet helemaal:P) met tot zo ver voor ons nog een verrassing wat de inhoud zal zijn.

En het was..een pastataart met verse broccoli, maïs, tomaten, tomatensaus en een lekker krokant kaaskorstje uit de oven. We hebben beiden twee keer opgescheept, en dat was niet uit beleefdheid..dus zegt wel genoeg toch?

En toen, wel een beetje het hoogtepunt van de avond :p..het toetje! Een ronde schijf ijs met ijswafeltjes lekker! Heel slim natuurlijk, nadat we dat ijs vorige week toevallig hadden zien liggen in de vriezer van de Appie en wel iets lieten vallen dat het lekker was;)

Nog een paar vraagjes aan de kokkin:

Waarom heb je gekozen voor dit gerecht? Ik denk dat het altijd goed is, iedereen lust het wel en het is natuurlijk goed voor het sporten, wel zwaar ook..

Hoe lekker vond je de taart zelf? Lekker, maar... ik kan nog beter!

Met wie van SKV zou jij nou weleens aan tafel willen zitten? Sanne en Tim, mooi dichtbij.

Net toen we het eten op hadden en heerlijk aan een kopje thee en koffie zaten, werd er aangebeld door de shoarma koerier. Dat had Elske toch wel weer ff slim geregeld dat als het eten zou mislukken er iniedergeval een goed alternatief zou zijn! Dit verdient ook wel een bonuspuntje eigenlijk :).

De punten van Elske:

Ambiance: 7,5 we misten wat sfeermuziek en om nou zelf tijdens het eten nog te gaan zingen...P

Klantvriendelijkheid: 9, het eten stond al in de oven toen wij kwamen dus Elske had alle tijd voor ons :).

Drinken: 7 goeie wijn, maar het effect later tijdens de training ;)

Eten: 8, prima!

Totaalcijfer: 7,9



We komen bij je eten ... Tim & Sanne !

Op verzoek van Elske komen we eten bij Tim en Sanne

Zaterdagmiddag 26 februari ongeveer 5 uur, dit keer waren we er vroeg bij met eten omdat we die avond om half 9 nog een wedstrijd hadden in de Sporthallen Zuid tegen DSO.

De aanwezigen bij het diner waren: uiteraard wij zelf (Karlijn en Jorien), Elske (omdat zij vorige week een lekkere maaltijd had gemaakt) en Kim en Niek (van de Hippo's) waren er ook voor de gezelligheid, het was een volle boel dus! Tim stond ik de keuken en Sanne dekte de tafel mooi op, de borden vielen al meteen in de smaak bij ons en wij zaten lekker op de bank, kon niet beter dus :).

Wat hebben ze voor ons gemaakt?

Heerlijke pasta met spinazi, boursin, en kip.

Eten jullie dit gerecht vaker? Ja, het is Tim z'n specialiteit verteld Sanne.

Na de goede pasta konden we nog niet van tafel want we kregen nog een toetje! En jawel, als toetje kregen we boerenvla in twee soorten maar liefst, de een was iets met aardbeien en de andere was iets met vanille. Wist je trouwens als dat Tim dat boeren accent goed kan nadoen?! Sanne kon het wel ietsje minder waarderen haha!

Na afloop hebben we met z'n allen nog even de afwas gedaan, zodat we daarna nog even lekker een koffietje of theetje konden doen, echt teamwork was het.

De punten van Tim en Sanne:

Ambiance: 9 Mooie kaarsjes op de tafel, lekkere muziek ook er bij, vooral die van de onderburen was goed;)

Klantvriendelijkheid: 7,5 bij binnenkomst werd er meteen een drankje aangeboden. Maar huiswerk maken in gezelschap kan echt niet hoor haha;)

Drinken: 7, prrrima fruitdrank (ja, dit keer geen wijn voor ons gezien de vorige keer).

Eten: Dikke 8 voor de lekkere, goed vullende pasta :).

Totaal cijfer: ook al een 7,9 net als Elske;)

Dit waren de 1e twee zeer geslaagde diners van 'We komen bij je eten' alweer..

Wie weet ben jij de volgende kok, dus trek je short maar alvast aan want een goede voorbereiding is het halve werk!



Ze zijn weer om te lachen,
gieren brullen...

Quotesssssssss

Karlijn tegen Frances: mag ik even voelen?

Jorien: ik eet alles wat los en vast zit

Karlijn: ik heb piemels in mijn mond

Pomme: het lijkt wel alsof iedereen die bij SKV komt een slet wordt.

Elske: dat was ik daarvoor al

Tim: doe maar blond...
dat klinkt toch een stuk lekkerder dan donker

Karlijn: ik liet een boer en ik proefde pindakaas

Elske: Kim! Kim! Ik ben er eindelijk achter
met wie ik dit weekend heb gezoend

Karlijn: mijn vader weet ook wel wat voor ondergoed ik heb

Jelle Ho: je moet niet zo hard lachen,
want dat kan mijn gehoorapparaat niet aan

Karlijn: ik zoek een strak schilletje

Bas: ik laat hem even lekker door m'n vuistje gieren

Frances: ben je de rest vergeten?

Peter: nee...ja...ik wist het gewoon niet meer

Karlijn: zoow...dat bierkratje jeukt wel aan mijn billen

Pomme: was het een groot of een klein kontje?

Elske: geen idee..dat kon ik niet zien aan de zweetplek

Karlijn: waar de mond vol van is...

Sanne tegen Tim: weet je zeker dat je een large wilt? Niet een grotere?

Karlijn: en toen zei die leraar dus van
'nou, jij vormt wel een leuk koppel met dat meisje'.
En ik stom verbaasd, want iedereen weet dat ik niet op meisjes val.

Kim: hmm...misschien komt het wel door je kapsel.

Karlijn tegen Peter: ben jij aan het sjansen?

Peter: hoe gaat de cursus gebarentaal?

Frances: ja gaat erg goed. Het is erg leuk!

Peter: leer je dan ook braille?

Frances: uhm..dat is voor blinden...

Karlijn neemt tijdens de borrel haar 2e biertje aan:
nou, als dit vanavond maar niet leidt tot het zoenen
van bejaarde uhhhh behaarde mannen.

Franka: ik kan niet zo goed met chips omgaan

Jelle Ho tegen Peter: hoe vaak scheer jij je eigenlijk?

Karlijn: *snif snif*!

Volgens mij komt er een lucht uit mijn broek!

Karlijn tegen Sanne: mag ik daar ook even mijn vinger in steken?

Bas: ik heb een uitgerekte huid



Gemaskerd Bal

DOOS noigt u van harte uit voor het
SKV-gala 2011



Genodigd: (oud)Leden SKV en aanhang
Datum: Vrijdag 25 maart
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Café 't Geveltje
Kosten: \$35,00 P.P. all incl. (food&drink)
Thema: Gemaskerd Bal

Belangrijke informatie

Opgeven via mailadres: doos.skv@hotmail.nl

Voor: 14 maart (VOL = VOL)

(indien u allergieën of vegetarisch bent,
graag vermelden bij het aanmelden)

Uw aanmelding is bevestigd zodra het geld is overge-
maakt naar rekeningnummer:

54.47. 07.591 op naam van SKV Amsterdam

Contact persoon: Karlijn
email: doos.skv@hotmail.nl

Jazzcafé 't Geveltje
Bloemgracht 170
1015 TV Amsterdam
Tel: 020- 623 99 83

